

Kleine

april 2018 - nr. 65

KEIZERKRANT



WELKOM IN DE WAANZINNIGE WIJZE WERELD
VAN HET PRINSENHOF

Inhoud

1	Bericht aan alle buren
3	Stokroos of boerenroos
4	't Komeerke
10	Bij de buren
12	De buurtpen
13	Gedicht
14	De Kleine Keizer
15	Agenda
16	Contactinfo
17	Colofon

Wil je zelf iets schrijven, tekenen ... of heb je nieuws uit de buurt?
Mail dan naar kleinekeizerkrant@gmail.com

cover: Rudy De Bleecker, foto: Marie Boulard

Bericht aan alle buren

Na vele jaren van een bijzonder grote inzet voor onze buurt, stopt **Niek** als deken. We zagen Niek altijd op buurtaangelegenheden maar daarnaast verzette Niek ook bergen werk achter de schermen.

Dit jaar beleeft Niek zijn laatste buurtfeesten als deken en krijgt hij een kroon op zijn werk. Voor de volgende werkjaren is het bestuur dus op zoek naar een nieuwe deken. Er komt heel wat bij kijken bij die functie maar er is natuurlijk ondersteuning van een ploeg bestuursleden en allerlei werkgroepen.

Wie zich geroepen voelt, kan voor 15 mei 2018 contact opnemen met Niek Vermeulen:

niekvermeulen@telenet.be

Uit de aangemelde kandidaturen zal het dekenijbestuur dan een nieuwe deken naar voor schuiven.



Riet Wille



Wouter, sinds 2011 lid van het dekenijbestuur en later voorzitter van Prinsenhof Cultuur, zet een stap achteruit om een carrièreverandering uit te bouwen.

Het is Wouter die via Johanna de **waanzinnigheid** in de buurt bracht en de ondertussen befaamde Waanzinnige Koers stichtte. Hij was de bezieler van tal van originele activiteiten met of zonder een hoekje af. Hij stak ook zijn schouders onder petites histoires, de sinterklaasrondgang, het eten, e.d.

Stiekem hopen we dat Wouter het organiseren zo zal missen dat we hem nog af en toe te zien krijgen want wij zullen hem missen en niet alleen wij maar ook de Wouterettes en alle andere burens die tijdens de feesten eventjes lekker waanzinnig konden doen zonder enige gêne.



De Wouterettes - prinsenhoffeesten 2017

Niek Vermeulen

Stokroos of boerenroos

Vanaf juni tot september zie je deze bloemen bloeien in sommige straten van het Prinsenhof. Hoewel haar naam iets anders doet vermoeden, heeft de stokroos niets met rozen te maken.

Stokrozen zijn familie van het kaasjeskruid en je treft ze aan in de kleuren geel, paars, rood, roze en wit. Eenmaal ze een groeigraag plekje gevonden hebben, komen ze meestal al jaar na jaar terug. Hoe dat komt? Een stokroos vormt na de bloei, naast het oude rozet nieuwe uitlopers of ze kan zichzelf uitzaaien. Een voorwaarde hiervoor is dat de grond waarin ze groeit niet te nat is.

Stokrozen verkiezen een warme en zonnige standplaats om tot bloei te komen. In onze buurt staan ze vaak tegen een muur. Buren met groene vingers gaan ze soms opbinden omdat stokrozen, zoals hun naam het zegt, de hoogte ingaan. Hun stengels kunnen van twee tot drie meter hoog groeien, echte blikvangers dus. Op de grond hebben ze eigenlijk weinig ruimte nodig.

Een stokroos trekt tijdens de bloei bijen en hommels aan. Een goede



reden dus om deze bloem in onze buurt, letterlijk en figuurlijk, in het zonnetje te zetten.

Wil je zelf stokrozen in jouw straat? Doen! Dan kun je natuurlijk een plantje aankopen in een tuincentrum. Of je kunt ze zelf zaaien. De stokroos heeft splitvruchten waar de vrij grote zaden zitten. Op het einde van de zomer zijn deze zaden rijp. Als je ze dan zaait, heb je kans dat ze het jaar daarop al in bloei staan. Zaai je de zaden in de lente, dan vormt de plant dat jaar enkel blad.

Tip. Haal in de winter de uitgebloeide bloemen weg en knip later ook de stengels tot 15 cm boven de voet af. Zo houd je de kracht in de plant.

*tekst: Riet Wille
foto's: Marie Boulard*

Komeerke

Nieuwe bewoners in het Prinsenhof Welkom **Joachim en Laura** uit het Gewad!

Marie Louise uit de Simon de Mirabellostraat is **90 jaar** geworden. Buiten haar weten om organiseerde de familie op 4 februari 2018 een gezellig feestje voor de burens. Proficiat Marie-Louise en doe er nog maar vele jaartjes bij!!!

Eli De Rijck, onze opperdeken die vorig jaar in april overleed, is geëerd met **een boek over zijn interessante leven**. "Eli", geschreven door journaliste Sabine Van Damme, is uitgegeven door Partizaan en verkrijgbaar in de meeste Gentse boekhandels.

De **buurtavond op vrijdagavond 2 maart** was weer heel leerzaam en uniek.

Alle burens werden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het **MSOC** (Medisch Sociaal Opvangcentrum) in het Gewad 13. Bij het binnenkomen, via een rode loper, werden we opgewacht door een enthousiast team medewerkers die ons in kleine groepjes de lokalen toonde en de volledige uitleg deed over de werking en de resultaten van dit mooie project. Achteraf werden de aanwezigen nog getrakteerd op een receptie met heerlijke hapjes en gezonde kruidendrankjes.

Na een dankwoord van deken Niek sprak Katia (directeur) de burens aan en bedankte voor het feit dat het MSOC gedurende reeds vele jaren geaccepteerd wordt in onze buurt en dat zij bij eventuele problemen altijd open staat voor dialoog.

We zijn ook heel blij te melden dat Katia de dekenij vervoegt en het secretariaatswerk op zich neemt.

Merci Katia. We zijn ervan overtuigd dat je deze opdracht perfect zal uitvoeren en dat we samen vele mooie momenten zullen beleven in het buurtwerk.





Steffie, Katrien, Ronja en ..., bewoners van de Simon De Mirabellostraat reserveerden een woning in het toekomstige **Bijgaardehof**. Het Bijgaardehof wordt niet alleen het grootste **cohousingproject** van Vlaanderen maar ook een van de meest inclusieve. Minstens één unit wordt goedkoop verhuurd aan erkende vluchtelingen. Cohousing Bijgaardehof op de site van de oude Malmfabriek, tussen de Nijverheidsstraat en de spoorweg, krijgt vorm. De bouwaanvraag werd in februari ingediend, in juni zouden de werken moeten beginnen. De bewoners, die verdeeld zijn in drie groepen, nemen vanaf 2020 hun intrek in de 57 wooneenheden verspreid over drie gebouwen. Al zeker één groep reserveert één pand voor een erkend vluchtelingengezin of een minderjarige vluchteling, aangeleverd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dit is een unicum in ons land. Ook de andere twee woongroepen overwegen een woning open te stellen.

We wensen onze burens veel succes toe met dit mooie project!!!

Op zondag 25 maart 2018 was er opnieuw de Gentsche groute kuis. Om 10.00 uur startte het project. Iedereen begon zijn plankier te kuisen. Daarna verzamelden de burens op het Prinsenhofplein om van daaruit uitgedost met borstels, grijpstickken en vuilniszakken de buurt rond te trekken om alle vergeten hoekjes op te kuisen. Onze buurt is nu weer aan het blinken en we kunnen inderdaad 25 maart 2018 uitroepen als de schoonste dag van 't jaar.





Rond Valentijn stond de wijk Linkeroever volledig in teken van de liefde. Veertig handelszaken sloegen hun handen in elkaar voor een romantische wandelroute "**Vitrines d'amour**".

Lokale kunstenaars vormden voor de gelegenheid de vitrines om.

Ook **Café Ouest** in de Rabotstraat deed mee en het is kunstenaar en voormalige buurvrouw **Maria Degrève** die de vitrine verrijkte met volgende tekst: lust, lost, left, let me, lay me, love me.

Water en vuur



Breuk in de waterleiding aan de Academie: de **Academiestraat** is een tijd geleden afgesloten omdat er een breuk is in de waterleiding. Daardoor stroomt het water in de bouwput en komt de werf onder water te staan. De kranen staan al in het water en het water wordt met man en macht weggepompt.



Brand in het **Prinsenhof**



Op 15 februari 2018 is mevrouw **Maria (Mia) Van Nuffel** overleden. Mia, moeder van deken Niek, was 93 jaar, heeft nog samen met de familie de start van 2018 kunnen vieren en heeft ook nog de geboorte van haar achtste achterkleinkind bewust kunnen meemaken. Ze was vroeger regelmatig aanwezig op buurtavonden, miste nooit de Muziek Buurt Ruimte rondgang op de prinsenhof-feesten en was trouwe lezer van dit buurtkrantje.

Op 19 februari 2018 is de heer **Antoine Desmyter** te Oostende overleden. Antoine is papa van buurman Erik uit het Prinsenhof. Hij werd 82 jaar oud. We wensen Erik en Kristien, Thomas en Barbara veel sterkte toe.



Op 1 februari 2018 is **César** geboren. César is het eerste kindje van Simon en Li Vermeulen-Verschaeve. Deken Niek en Mieke zijn in de wolken met hun derde kleinkindje. We wensen Li en Simon veel geluk toe met hun stoere César!



In de **Tuin van Abraham** in de Abrahamstraat komen heel regelmatig burens hoevel het de laatste tijd vrij rustig was. Het weer zal daar wel iets mee te maken hebben. Er bestaat nu een **What's App groepje voor de tuin**. Riet uit de Abrahamstraat is van plan binnenkort tulpenbollen te planten. Iedereen die zin heeft om in de mooie tuin te werken of ervan te genieten, kan zich aanmelden bij één van de tuinverantwoordelijken zie achteraan dit krantje bij contact.

Onze jeugdherberg op de Lievekaai kreeg het **Greenkey label**.

Om te voldoen aan de vereisten van het internationale label moeten alle locaties heel wat ondernemen om het energieverbruik, de afvalberg en de CO2-uitstoot sowieso te verkleinen.

Ook **Sara Geysels**, hostelmanager van De Draecke ging die uitdaging aan. “Tijdens de renovatiewerken in 2015 werd er steeds rekening gehouden met de vereiste energiebesparende maatregelen. Dankzij deze inspanningen werkt bijvoorbeeld de elektriciteit en verwarming in de kamers enkel wanneer de sleutelkaart in de houder zit. Via maatregelen in de douches (waterbesparende kranen) en toiletten (2-toetsten spoeltechniek) besparen we ook water.”

Naast deze structurele maatregelen probeert het personeel van hostel

De Draecke zo veel mogelijk te recycleren en gaan ze op zoek naar creatieve oplossingen bij de inrichting van de hostel: “Zo zijn onze brochourehouders gemaakt van paletten en onze plantenbakken van oude videobanden. Verder geven we extra aandacht aan gescheiden afvalinzameling & recyclage. Dankzij onze duidelijke sorteereilanden op elke verdieping is dit ook voor de gasten zeer zichtbaar. Onze kroonkurken houden we bij en schenken we aan Natuurpunt. Bij de schoonmaakwerken we zoveel mogelijk met ecologische producten en doseersystemen. Via allerlei kleine inspanningen proberen we ons steentje zoveel mogelijk bij te dragen.”

Proficiat Sara en team, goed bezig!!!



“**Rond het vuur**” was het thema van de eerste buurtavond op 2 februari 2018.

Het was een heerlijke, warme, gezellige buurtavond met fijne buren en lekkere pannenkoeken.



We wensen aan onze zieke of geblesseerde buren **Madjid-Gordjestani** uit de Sint-Widostraat, **Marie-Jeanne** uit de Sanderswal, **Viviane** uit de Simon de Mirabellostraat en **Mieke** uit het Prinsenhof **een snel herstel** toe.

Hopelijk zijn jullie allen weer snel te been.

Bericht aan mensen tussen de 17 en 35 jaar: **Heb je kleren** die je niet meer draagt en die nog in goede staat zijn dan mag je die altijd brengen bij **MSOC** (Medisch Sociaal Opvangcentrum) in het Gewad 13. Zij kunnen er heel veel mensen mee helpen.

Op 10 januari 2018 is **Izzie** Van Doorn geboren, dochtertje van Line Claus en Sven Van Doorn. Zus Lou is heel fier met haar kleine zus en dit zijn natuurlijk ook Sonja en Joos uit het Gewad met hun vijfde kleinkind. Proficiat aan de hele familie en dikke knuffel voor Izzie!!!

Bij de buren

Als je door de Simon de Mirabellostraat loopt, zie je een huis met een soort kleine etalage. Daarin staan in hout geknutselde voertuigen en muziekinstrumentjes. Heel fijne constructies in hout en ze werken echt! Daar woont Rudy De Bleeker.



Het levenspad van Rudy liep niet over rozen. Als kleuter al werd hij in een tehuis geplaatst in Terdonk. In die tijd zaten meisjes en jongens nog niet samen. Zo kwam het dat zijn twee zussen in een ander tehuis woonden, namelijk in de Kiekenstraat in Gent. Rond de leeftijd van 14 jaar werd Rudy naar een opleiding slager gestuurd, terwijl hem dat eigenlijk niet interesseerde. Hij heeft een tijd bij een slager gewerkt en in een vleesfabriek. Later ook in de 'Filature du Rabot', een spinnerij,

waar hij aan een machine stond.

Rond 1980, de crisisjaren, raakte Rudy zijn werk kwijt. Hij stempelde toen een jaar en bood zich daarna aan als kandidaat voor het beroepsleger. Rudy komt uit een familie waar de meeste leden beroepshalve een uniform dragen. Dat zat bij hem blijkbaar ook in het bloed.

Om toegelaten te worden moest Rudy fysieke proeven ondergaan alsook een persoonlijkheidstest. Hij startte in het leger als tijdelijke beroepsvrijwilliger en tekende na 5 jaar voor een vaste job. Met het leger reisde hij naar Griekenland, Kosovo, Macedonië. Hij moest dag en nacht beschikbaar zijn.

Op de leeftijd van 56 jaar ging hij verplicht met pensioen.

Nu woont Rudy al 40 jaar in de prinsenhofbuurt. Hij zag onze wijk evolueren van arbeidersbuurt naar een betere buurt. Hij vertelt dat er hier vroeger veel cafés waren. En als je overal één pintje dronk dan was je goed zat... Rudy woonde al op verschillende plekken in de buurt en huurt nu reeds 30 jaar een huis in de Simon de Mirabellostraat. Hij bezoekt graag rommelmarkten en heeft een oog voor bijzondere spul-

len. Aan de muur hangt een aantal oude klokken. En aan zijn schouw pronken maskers en afbeeldingen van heiligen. Dat komt misschien omdat hij vroeger nog misdienaar is geweest.

Hoe Rudy een actief lid werd van onze prinsenhofbuurt? Toen hij een paar mensen de tenten zag opzetten voor de buurtfeesten, bood hij zichzelf gewoon aan. Helpen opbouwen en afbreken, doet Rudy nog steeds. Daarnaast is hij materiaalmeester: alles stockeren, controleren... Dat controleren doet hij ook in de buurt. Rudy vindt het jammer dat er zoveel drugs verhandeld worden in de buurt. De spuiten die hij vindt deponert hij meteen in de bus van het MSOC. Hij houdt ook ongure figuren in het oog en observeert wie er zwerfvuil in het Prinsenhof achter laat.

Rudy kookt voor zichzelf en af en toe haalt hij een maaltijd af. In het weekend gaat hij graag bij zijn zus in Sleidinge. En als het mooi weer is? Dan toert hij rond met zijn motto.



tekst: Riet Wille
foto's: Marie Boulard

De buurtpen

Diefstal

“Een biefstuk!” zei ik.

“Een biefstuk!” riep het meisje door het luikje in de muur.

Ik ging zitten aan een klein tafeltje vlak naast de deur. Ik had het tafeltje helemaal voor mij alleen en wachtte. Het was tamelijk donker waar ik zat. Ik voelde me er mooi beschermt en liet mijn gedachten de vrije loop. Van tijd tot tijd keek het meisje met nieuwsgierige ogen mijn kant op. Ik had mijn eerste werkelijk oneerlijke handeling gepleegd, mijn eerste diefstal: al mijn vroegere streken vielen erbij in het niet, mijn eerste kleine grote zondeval ... nou en! Zo was het leven nu eenmaal. Bovendien stond mij nog altijd de weg open het op een later tijdstip met de koopman goed te maken, op een moment dat het mij beter uitkwam. Ik hoefde niet verder te gaan op het slechte pad en bovendien had ik nooit op me genomen om eerlijker te zijn dan andere mensen, zo'n afspraak had ik nooit gemaakt.

“Komt mijn biefstuk gauw?” “Ja het komt er zo aan.” Het meisje deed het luikje open en keek de keuken in.

Maar als het nu eens aan het licht kwam? Als de bediende wantrouwig werd en begon te denken over die kwestie met dat brood en de 5,00 euro wisselgeld van die vrouw? Het kon hem best weer te binnen schieten, misschien de volgende keer dat ik in de winkel kwam. Nou ja, Jezus... Ik haalde mijn schouders op.

“Alsjeblieft!” zei het meisje vriendelijk en zette de biefstuk op tafel. “Wilt u niet liever in een ander vertrek gaan zitten? Het is hier zo donker.” “Neen dank u, laat maar” antwoordde ik. Haar vriendelijkheid ontroerde mij. Ik rekende meteen af en gaf haar op goed geluk wat ik uit mijn zak opviste en drukte haar hand dicht. Ze glimlachte en ik zei schertsend en met vochtige ogen “van wat er over is, koop je maar een landhuis. Het is je gegund!” Ik begon te eten en werd hoe langer hoe gulziger en slikte grote stukken door zonder te kauwen. Ik scheurde het vlees als een kannibaal. Het meisje kwam naar me toe. “Wilt u niet iets drinken?” vroeg ze en ze boog zich over mijn tafeltje. Ik keek haar aan: ze sprak heel zachtjes, bijna

verlegen. Ze sloeg haar ogen neer.
“Een glas bier of iets anders ... van
mij ... als u er trek in hebt...” “Nee
dank u wel” antwoordde ik. “Nu niet
maar ik kom graag nog eens terug.”
Ze trok zich terug en ging achter de
toonbank zitten, ik kon alleen haar
hoofd zien. Een zeldzaam wezen!

Jo

Gedicht

een kaa in de keel

fluit deze vogels maar eens na.
ze zijn dol op de letter kaa.
snap je het niet?
luister dan eens
naar hun lied:

een ekster	klapt
een kalkoen	klokt
een kraai	krast
een meeuw	krijst
een duif	koert
een haan	kraait
een eend	kwaakt

zo willen die vogels iets zeggen,
of hebben ze iets uit te leggen:
hoeveel ze houden van elkaar
of pas op! er nadert GEVAAR!
na die noodkreet in gekwek
houden ze hun bek.
ssst ...
HET komt dichterbij.
nu hoor je niet meer veel,
want die letter kaa
blijft netjes in hun keel.

Riet Wille

De Kleine Keizer

Mopjes

Meneer De Canck vraagt aan zijn vrouw: "Zeg, is de kanarie weg?"
"He ja, gek is dat" antwoordt ze.
"Voordat ik ging stofzuigen, was hij er nog."

"Meester, ik wil u niet bang maken" zegt Lowietje "maar mijn vader heeft gezegd dat als ik weer met een slecht rapport thuis kom iemand op een pak slaag kan rekenen."

Twee gekken zijn uit een inrichting ontsnapt. Ze overnachten in een weiland. "Wat is het hier koud" zegt de een, de andere antwoordt: "Geen wonder, je hebt het hek open laten staan."

Wat is groot en weegt helemaal niets?

De schaduw van een olifant.

Er komt een man bij de psychiater. Hij klaagt: "Mijn vrouw denk dat ze een piano is." Zegt de psychiater: "Dan moet u de volgende keer uw vrouw eens meenemen." Zegt de man: "Ben je gek? Weet je wel hoeveel het kost om zo'n ding te vervoeren?"

Wat eet een vegetarische kannibaal?
Groenteboeren.

Onze bar kreeg een facelift het is een echt kunstwerk geworden met dank aan JACKY.



Agenda

Vrijdag 25 mei 2018

Buurtavond: **Cd voorstelling en concert**

Vrijdag 1 juni 2018

Buurtavond: **After work drink**

**Vrijdag 31 augustus,
1 en 2 september 2018**

Prinsenhoffeesten

Zaterdag 6 oktober 2018

Buurtavond: **Smulavond Potluck**

Vrijdag 9 november 2018

Buurtavond: **Quizavond**

Zaterdag 1 december 2018

Sinterklaas komt op bezoek

Vrijdag 7 december 2018

Buurtavond

Voor eventuele onverwachte wijzigingen: houd de infokasten in het oog!

Contact

Dekenij Prinsenhof VZW Prinsenhof Cultuur VZW

Niek Vermeulen
Simon de Mirabellostraat 17
0473 63 71 09
niekvermeulen@telenet.be

Reservaties en beheer buurthuis Zilverhof

Leo Verlinden
0497 46 61 54
verlinden.leo@gmail.com

Abrahams tuin: sleutel ophalen,
kan bij :
Laike (Abrahamstraat 2)
Riet (Abrahamstraat 16)
Audrey en Ary (Abrahamstraat 34)
Steven (Bonifantenstraat 14/002)
Tom (Jan Botermanstraat 1)
Sabine (Gewad 10)

Wijkregisseur: (verbindingsambte- naar tussen de stadsdiensten en de buurt)

Brigitte Hantson
09 266 82 45 - 0495 38 83 55
brigitte.hantson@stad.gent

Babysitters in de buurt:

Josefine De Canck	0471 22 26 70	josefine.decanck@hotmail.be
Mathilde De Canck	0471 08 16 15	decanckmath@sintpietersgent.be
Annabel De Canck	0471 41 84 56	annabel.decanck@gmail.be
Pia Vandeputte	0468 13 57 67	pia.vdp@telenet.be
Mathilde Depoortere	0471 92 15 16	mathilde.depoortere@hotmail.com
Silke Van Bruyssel	0494 62 34 07	silke.vanbruyssel@student.kuleuven.be
Hannah Gillis	0477 54 30 55	gillis.hannah@hotmail.com
Marie Coulebrier Vandelannoote	0498 62 28 78	

Wil je nog sneller op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de buurt? Schrijf je dan in op de **gesloten facebookgroep van de buurt**: bewoners prinsenhof gent. Aanmelden via patrick@awalkinthepark.be of wdecanck66@gmail.com

Colofon

Deze Kleine Keizerkrant kwam tot stand door de inbreng van Marie Boulard, Mieke De Buck, Wouter De Canck, Hanne Decloedt, Willem Manten, Niek Vermeulen en Riet Wille.

Voor al uw vragen, reacties of inbreng, mail naar:

kleinekeizerkrant@gmail.com

