

# Kleine

december 2018 - nr. 67

# KEIZERKRANT



WELKOM IN DE WAANZINNIGE WIJZE WERELD  
VAN HET PRINSENHOF

## Inhoud

1	Merci! Bedankt!
2	't Komeerke
3	Abrahams tuin
6	De waanzinnige quiz
7	Ieder zijn wimpel, ieder zijn vlag!
8	Het Prinsenhof heeft er een kunstwerk bij
9	Uitlenen tenten
9	Curieuzeneuzen in het Prinsenhof
10	Bij de burens
12	De buurtpen
13	Gedicht
14	Wat houdt burens bezig?
16	Oproep
17	Agenda
18	Contactinfo
19	Colofon

NIEUW: DRAAI OM VOOR DE KINDERKRANT!

Wil je zelf iets schrijven, tekenen ... of heb je nieuws uit de buurt?

Mail dan naar [kleinekeizerkrant@gmail.com](mailto:kleinekeizerkrant@gmail.com)

cover: Gustaaf De Brauer, foto: Marie Boulard

## Merci! Bedankt!

Bedankt voor je hulp bij onze “Waanzinnige Feesten 2018”! Rijstpap met gouden lepeltjes en eeuwige roem valt je ten deel wanneer we ook volgend jaar op je hulp kunnen rekenen.

Niet alleen voor onze feesten maar voor de vele activiteiten het hele jaar door hebben we je leuke, creatieve ideeën en inzet nodig om onze buurt nog warmer, nog fijner, nog feestelijker te maken.

Onze kern om al dit moois in onze buurt te verwezenlijken is te klein en heeft nood aan jong bloed. Daarom geef ons je idee en inzet, zo houden we het samen “Waanzinnig” goed.

JE MAG ME ALTIJD BELLEN VOOR

MIJN LUMINEUS IDEE IS

en stuur dit door via het contactformulier op onze website:

<http://prinsenhof-gent.be/contact>



## 't Komeerke

### Welkom lief klein prinsesje en prinsje in de prinsenhofbuurt

Op 7 september 2018 konden Katrien Van Langenhove en Steffie Desmet uit de Simon de Mirabellostraat 6 hun dochtertje **Aren** welkom heten. Ronja werd vanaf dat moment grote zus.

We wensen mama, papa, Ronja en Aren heel veel mooie momenten in de prinsenhofbuurt.

Op 10 oktober 2018 werd **Nero** Vernimmen geboren. Nero is kleinzoon van Pascal Vernimmen en Mo De Roo uit de Simon de Mirabellostraat 34.

We wensen de kersverse oma en opa maar ook mama en papa het allerbeste toe.

Op 27 juli 2018 werd er afscheid genomen van mevrouw **Christiane De Deyne**.

Zij was zus en schoonzus van Kamiel en Rita De Deyne uit de Simon de Mirabellostraat 1 en zus van Marnix De Deyne die ook vele jaren meehielp op de prinsenhoffeesten.

We wensen de familie veel sterkte toe.

Buurman **Raymond Schroyens** uit het Gewadplein werd **85 jaar**.

Dit werd gevierd met de publicatie van het boek "RAYMOND SCHROYENS Mechelaar – Musicus - Componist", geschreven door Ann K. en Daniël Schroyens.

Ook voor deze gelegenheid werd de CD "MUSIC, MY FAIR MISTRESS" met liederen, piano- en koorwerken van Raymond en Daniel Schroyens uitgegeven.

Van harte proficiat Raymond, alle burens wensen je nog veel leuke jaren toe!

## Abrahams tuin

Wie even op Google Earth gaat en de satellietopname bekijkt, zal merken dat er in de prinsenhofbuurt twee groene vlekken zijn: de tuin van de paters en de tuin van de Berg van Barmhartigheid. Gezien het gebrek aan groene ruimte in de buurt was het jarenlang de wens van sommige buurtbewoners om deze tuin te kunnen gebruiken. Eerst dacht men aan een buurtparking maar daar is men (gelukkig) vlug van afgestapt. Zo kwam dan toch, een kleine twee jaar geleden het voorstel om de tuin open te stellen voor de prinsenhofbuurtbewoners.

Uit een open ‘brainstormvergadering’, geleid door Wouter, ontstond een groepje van een zevental mensen die samen met Niek en Wouter aan ‘de tafel’ gingen zitten om ideeën te bekijken.

Vlug drongen beperkingen zich op: de tuin heeft direct aangrenzende burens, het gebouw zelf is verhuurd aan verschillende organisaties. Overleg met hen en Sogent werd een eerste te zetten stap. De tuin mag/kan geen openbare plaats worden. De openstelling is enkel bedoeld voor buurtbewoners. Er mag geen vuur

en geen muziek gemaakt worden. Er moet een elementaire controle zijn over wie in de tuin is en wanneer. Binnen die beperkingen werd er gezocht naar mogelijkheden. Zo ontstond de ‘sleutelgroep’.

De eerste activiteit was het ontbramen en ontnetelen van de tuin. Dat heeft enige weken tijd gekost maar het is gelukt. De Stad Gent zorgt tweemaal per jaar voor het grote onderhoud zoals gras maaien en grof snoeien.



In de beginfase werden er ook veel bloemen geplant en gezaaid. In de lente kon je er genieten van de ongeveer honderd geplante tulpen. Iets later bloeiden er een twintig-



tal reuze sierajuinen. Maar ach, de grond bleek van zeer slechte kwaliteit te zijn. De bloemen die uitkwamen waren prachtig maar eerder klein. Weet je, er staat zelfs een wilde orchidee in de tuin.

De kruidenbakken waren wel een groot succes. Er was een rijke oogst van peterselie, salie, basilicum, oregano, augurk, bonenkruid, tijm, laurier, radijs, mislukte bloemkool, rucola, sla, munt, ... Iedereen mocht ervan plukken. De kruidenbak gaf ook de aanzet tot het uitwisselen van receptjes en zelfs volledig klaar-gemaakte schoteltjes.

Ook een deel van het witte huis mag gebruikt worden. Gezien er een keuken is met koffiezetapparaat, waterkoker, microgolf, koelkast en een grote tafel kan men al eens iets organiseren. Er is ook een toilet. Regelmatig zijn er ontmoetingsmomenten geweest voor kleine en grote

mensen (zonder vuur of muziek) in een prachtig decor onder reusachtige bomen. Er zijn nu genoeg tafels en stoelen voor zeker 30 mensen.

Margriet organiseerde een cursusje stoelen biezen (gratis uiteraard) in de tuin.

Af en toe was er een koffieklets met een aantal oudere bewoners van de buurt.

Het is er fantastisch om onder de grote esdoorn een boek te lezen, wat te schrijven, te laptoppen, ... Je kan er ook gewoon genieten.

Kinderen kunnen er verstoppertje spelen of wat voetballen. Volgende week komt er zelfs een zandbaktafetlje bij.

Af en toe kwam er een groepje jonge mensen die, in alle rust, los van het cafélawaaï en los van het verplicht



drankgebruik, met elkaar wilden praten en genieten van de rust maar ook wat schoolwerk nabespreken.

Lieven heeft gezorgd voor een ping-pongplank. In de keuken liggen palletjes en balletjes.

Er is een badmintonnet ter beschikking, waarvoor eveneens raketjes en pluimpjes beschikbaar zijn.

Catharina heeft een prachtige trampoline ter beschikking gesteld. In de zomer werd die dagelijks gebruikt. Nu het wat kouder wordt minder en er is wat herstelwerk aan. Een nieuw veiligheidsnet is besteld.

Heel vlug hebben een aantal hondenbaasjes de tuin ontdekt, zelfs in die mate dat er enige kritiek kwam op het toch wel zeer intensieve gebruik maar we moeten ook positief zijn. Honden hebben baasjes en zo werd de tuin een ontmoetingsplaats van mensen. En laat ons eerlijk zijn, we hebben zelden of nooit achtergelaten hondenproductjes gevonden. Ze hebben er ook altijd voor gezorgd dat hun lieverdjes aan de leiband konden als er iemand binnen kwam die bang was van honden.

En o ja, weet je nog toen het sneeuwde vorig jaar konden er sneeuwpoppen gemaakt worden.



Een van onze buurtkindjes heeft in de tuin zijn eerste stapjes gezet.

Zeker voor de mensen die zelf geen tuin hebben, was de kans tot vertoeven in de tuin een aangename meerwaarde.

De voorbije zomer is geen goede zomer geweest voor onze tuin. Zoals op veel plaatsen is veel gras verdwenen door gebrek aan water, de harde, onvruchtbare grond en grote bomen die weinig water doorlaten. Het vrij intensief gebruik van de tuin heeft de 'ontgroening' nog versterkt. Is er iemand die ons kan helpen om dit probleem op te lossen?

We raden iedereen aan om af en toe te komen genieten van Abrahams tuin. De sleutelgroep zal je met plezier binnenlaten.

*Riet Everaert*

## De waanzinnige quiz

Het is een traditie geworden dat in de maand november de buurtavond voorbehouden is aan de quizzers. Ook dit jaar was het niet anders met dit verschil dat de traditionele quiz voor het eerst in een ander kleedje werd verpakt tot een kneuterig waanzinnige quiz.

Vrijdagavond 9 november 2018, 20.00 uur, ons buurthuis loopt bomvol en de 10 tafels, opgesteld voor de gladiatoren quizzers, staan klaar. Ook de quizzers zijn klaar om met hun grijze cellen in duel te gaan. Mijn team, Ignace, Isabelle, Yvan en Myriam, zal me helpen bij het dirigeren van deze waanzinnige avond.

Daar het de allereerste quiz is die ik samengesteld heb, voel ik het zweet als parels op mijn voorhoofd. Ondanks dagen thuisrepetitie of therapie, zoals u het zelf wilt noemen, om toch maar alles duidelijk gezegd te krijgen en klare wijn te schenken, krijg ik al na enkele minuten speechen hallucinaties en zie boven de hoofden van het publiek tekstballonnen met vraagtekens, als uit stripverhalen geplukt, verschijnen. De pareltjes zweet zijn inmiddels tot in mijn schoenen gezakt en de wijn ziet troebel. Uiteindelijk start

Ignace met een eerste reeks vragen die vergezeld werd van hulp biedend beeldmateriaal. Als bij het antwoord, Philips II zoon van Keizer Karel, 2 Philips gloeilampen worden getoond, is het hek volledig van de dam en de tekstballonnen zwemen verder uit als een paddenstoel over Hiroshima (? oohh). De sfeer zit er duidelijk in en steeds meer mensen zoeken hulp bij de bar om hun geest te verruimen. Ik kijk gezellig om mij heen en stel vast dat mijn team stevig de touwtjes in handen houdt en in goede doen is.

Op het einde van elke vraag laat Isabelle haar haan kraaien (ik weet nog steeds niet waar ze dat beest had verstopt). Myriam kondigt met een rammelaar (gekregen van een oude mosselman) in de hand een nieuwe vraag aan. Kortom de pret zit er in. Enkel Yvan houdt er zijn hoofd koel bij en blijft trouw aan zijn watertje (wat een strenge straf) bij het tellen van de punten. En ik schenk mij nog een biertje in. Om 23.00 uur wordt de quiz, met het zingen van 't Vliegerke waarmee nog de laatste punten konden gesprokkeld worden, afgesloten. Uiteindelijk wonnen De vier wijzen de quiz maar vooral de avond, de leute en het samenzijn hebben gewonnen.



Bedankt aan de groepen deelnemers: 't Floeren foefke (bekende bruine kroeg uit de buurt en bij kijkers thuis), Carlos Quinto, We wachten nog op Bert, De vier wijzen, Waterzooi, Baard en Staart, Kwisted, De steentjes, De denkers en Athina goddess of wisdom.

Bedankt ook aan mijn team dat met toeters en bellen maar streng en rechtvaardig alles in goede banen wist te leiden.

En nog een speciale dank aan Ignace die met het technisch gedeelte de quiz waanzinniger wist te maken. Enkele dagen later lees ik in de krant: "Belgisch team haalt zilver in Venetië op Europees quiztoernooi in een voor het eerst gewijzigde quizformule".

Er verschijnt een tekstballonnetje boven mijn hoofd (?ooh!!!).

*Jacky*

## Ieder zijn wimpel, ieder zijn vlag!

Het is nooit te vroeg om een leuk idee te lanceren.

Wat als .... we met zijn allen tegen de volgende prinsenhoffeesten een eigen wimpel of vlag ontwerpen. Op slag worden onze straten kleurrijker en feestelijker.

Ontwerpen is één ding en indien nodig helpen we jou bij het vinden van een handige Harry of Hariëtte om je getekend ontwerp om te zetten in een echte onverslijtbare stoffen versie.

We dromen ook van een "Enige Echte Officiële Prinsenhofvlag". We zijn bijzonder benieuwd welke wonderlijke designs worden gecreëerd en welke uiteindelijk zal worden gekozen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 12 januari 2019 en bij andere gelegenheden zullen we dit idee verder stimuleren en uitwerken.

<http://prinsenhof-gent.be/contact>



## Het Prinsenhof heeft er een kunstwerk bij

### Inhoudiging beeldje Walter De Buck

Als prinsenhofbewoners hechten we belang aan onze geschiedenis, zowel de grote als de kleine verhalen over onze buurt. We koesteren hier ook het rebelse en eigenzinnige van de Gentenaars.

In die optiek zijn we heel blij met het beeldje "TAPTOE FEEST" van Walter De Buck dat op 15 september 2018 onthuld werd in de tuin van het buurthuis in het Zilverhof.

Op het beeld zijn de vier spilfiguren van Theater Taptoe te zien.

Kunstenaar Wim Van De Vyver zorg-

de met de inplanting voor een hedendaagse twist.

Het beeld staat op een prima plek, dichtbij ons buurthuis waar we mekaar geregeld ontmoeten en op ons wandeltraject van de kaai over de brug naar ons breistertje en zo via Karel en de Donkere Poort naar de stropendrager. We voelen ons rijk en bevoorrecht om van zoveel moois in ons Prinsenhof te kunnen genieten.

Merci Walter, merci Taptoe, merci stadsbestuur.

*Katia Vandendriessche*



## Uitlenen tenten

Gedurende vele jaren hebben de dekenij en Prinsenhof cultuur geïnvesteerd in een eigen arsenaal aan materieel om onze feesten, buurtavonden en andere evenementen te kunnen verzorgen zonder beroep te moeten doen op (dure) verhuurfirma's. Het gaat dan om tenten, tafels, bar- en keukengerei, enz. Zo nu en dan kregen we de vraag om iets uit

te lenen aan externe organisaties of particulieren en zijn we daar regelmatig op ingegaan. Ettelijke keren gaf dit echter aanleiding tot vervelende situaties bij het terugbezorgen van het uitgeleende materiaal. Om discussies hieromtrent en extra werk en/of kosten te vermijden, hebben we besloten deze uitleendienst stop te zetten.

---

## Curieuzeneuzen in de prinsenhofbuurt

Eind september kwamen de resultaten binnen van de luchtkwaliteit in Vlaanderen, dus ook van Gent. Als we de prinsenhofbuurt bekijken dan krijgt dit gebied een lichtgroene kleur, dat betekent vrij goed.

Hierbij nog wat info wat betreft straten die onze buurt omringen. De Begijnhoflaan kleurt oranje, dat betekent matig. De Burgstraat kleurt geel, dat betekent gewoon.

*Riet Wille*

## Bij de buren

### We maken kennis met Gustaaf De Brauwer.

Gustaaf woont al 30 jaar in een appartement in het Prinsenhof. Hij woont er alleen. Zijn vrouw is 7 jaar geleden overleden en hij heeft geen kinderen.

Vroeger woonde Gustaaf in de Sint-Jacobsnieuwstraat. Daar baatte hij een winkel uit van kachels: eerst met kolen, dan met mazout en dan met gas. Gustaaf herinnert zich nog alle merken.

Op de leeftijd van 14 jaar begon Gustaaf zijn vader te helpen in deze winkel. Door het vele heffen en sleuren met kachels was hij erg sterk. Hij sportte ook veel in die periode. Samen met zijn vrouw woonde Gustaaf boven de winkel. Zijn vrouw had een job in een drukkerij, hier in het Gewad, waar nu het architectenbureau zit, vooraf de verkleedwinkel.

Als kind woonde Gustaaf in de Van Eyckstraat en ging toen alle dagen zwemmen. Door de komst van de Belgacomgebouwen echter werden ze onteigend.

Hoe ze in de prinsenhofbuurt terecht kwamen?



Toen het koppel De Brauwer wat ouder werd, gingen ze op zoek naar een rustige plek in Gent. De vrouw van Gustaaf vond het appartement hier in het Prinsenhof en dat hebben ze toen gekocht. Samen hadden ze hier een mooie tijd en vierden ze hun 60-jarig huwelijk.

Gustaaf zag veel veranderen in de buurt. In zijn appartementsblok woonden vroeger enkel oudere mensen. Nu wonen er ook jonge stellen met kinderen.

De buurt zelf veranderde ook. In het huis van Jean en Jenny woonde vroeger een dokter met 2! auto's. En op de hoek zat een nogal berucht café, Gustaaf kwam er nooit.

Hoe een dag van deze 94-jarige eruit ziet?

's Morgens komt Gustaaf heel traag op gang en doet hij alles kalmpjes aan. In de namiddag doet hij wel

eens boodschappen. Met zijn rollator gaat hij naar de bakker in de Molenaarstraat of naar de supermarkt in de Burgstraat. Dat is niet zo handig met een rollator over al die kasseien in de buurt.

Tijdens deze uitstapjes komt Gustaaf wel eens een bekende tegen en maakt hij tijd voor een babbel.

‘Als je zelf een goedendag wenst, zeggen de mensen wel goedendag terug,’ vindt Gustaaf.

Toen hij jonger was, las Gustaaf veel en vulde hij puzzels in. Dat lukt niet meer want zijn ogen laten het afweten. Hij kijkt wel graag naar sport op de televisie.

Mits wat hulp leeft Gustaaf nog heel zelfstandig. Zijn warme maaltijd wordt gebracht, er is een vaste poetshulp, tweemaal per week komt er een verpleegster en maandelijks komt zijn huisarts langs.

Ook twee bewoners van zijn appartementsblok springen regelmatig binnen om te vragen of alles in orde is en of hij iets nodig heeft.

Gustaaf hoopt op nog een paar gelukkige jaren in zijn flatje. Dat moet zeker lukken met zijn positieve ingesteldheid.

*tekst: Riet Wille, foto: Marie Boulard*

## De buurtpen

### Bakvis

Tussen mijn broer en mijn zusje is het nooit helemaal goed gekomen sinds hij haar eens een bakvis noemde (dat hij haar voor haar verjaardag een schortje cadeau deed, maakte de zaken er niet beter op).

Raar woord eigenlijk bakvis. Wat heeft een tienermeisje met vis te maken?

In een spreekwoordenboek uit 1923 vond ik: de toepassing van het woord is daaruit te verklaren dat visch die gebakken wordt, veelal van een kleiner soort is.

Is dat zo? Nou ja, in ieder geval in 1923.

Tegenwoordig wordt zowat elke vis gebakken: als hij te groot is (zalm, tonijn) snijd je hem in plakken. Wie kookt er nog vis? De lucht in huis alleen al.

Ook is er melding van verbastering van het woord *baccalaureus* (beginnend student) maar dat lijkt mij wat ver gezocht. Aldus het boek van 1923.

Wel grappig is dat een jonge jongen indertijd ook wel halfwassen brasem genoemd werd. Ook een vis dus.

Nu ik erover nadenk zijn er, onder de Nederlandse uitdrukkingen, eigenlijk opvallend veel verwijzingen naar de visserij. Zo kun je een magere spiering zijn maar spiering is ook een vis, als er niks anders is. Of: een garnaal heeft ook een hoofd zoals men tegen lastige eigenwijze kinderen zegt. Over een bakvis kun je trouwens opmerken (bij voorkeur achter haar rug) dat ze nog zo plat is als een scholletje.

Wanneer is het woord bakvis eigenlijk uit de gratie geraakt? Ergens rond de introductie van de visstick? En hebben we een leuk alternatief? Tiener is te neutraal want bakvis impliceert een zekere nuffigheid, nukkigheid ook, dweepziek en dom gegiechel.

“Puber” komt al meer in de buurt maar wordt door geslachten gebruikt. Nu zijn sekse neutrale woorden tegenwoordig “hoi” maar dat maakt onze taal wel armer.

Puberette hoorde ik laatst en ook puberella, dat is dan weer te lollig.

Ik wil die bakvis terug.

## Gedicht

### Als de klok ...

ding dong ding dong ding dong  
ding dong ding dong ding dong

uit reten en spleten  
zweven vreemde wezens

een span witte schimmen  
wil zijn tocht beginnen

hun pijen flapperen  
en ketens rammelen

samen gaan ze op stap  
door de donkere nacht

tot het ene spook bromt:  
'je zakdoek ligt op de grond'

maar spook twee schudt zijn hoofd  
en gromt op lage toon:  
'ach, welnee,  
dat is gewoon  
mijn zoon.'

*Riet Wille, Dichter 5, Plint*

## Wat houdt buren bezig?

### Maandverband in Gambia

In 1996 maakt buurvrouw Hanne Decloedt een reis naar Gambia, de indrukken blijven nog lang nazinderen.

In 2014 gaat ze terug met haar gezin. Ze ontmoeten er Alpha en zijn 6 schoolgaande dochters. Bescheiden vraagt hij of ze een boekentas en kinderschoenen kunnen opsturen.

Zo start haar zoektocht: welke noden hebben de mensen, wat heeft impact op hun dagelijks leven? Het antwoord zit in iets heel kleins: maandverband. Dat is simpelweg te duur voor de meeste meisjes en vrouwen. In het diepe binnenland is maandverband zelfs niet beschikbaar. Daardoor missen meisjes school (minder kans op een diploma) en kunnen vrouwen niet uitwerken (minder inkomen). Hanne ontwikkelt een wasbaar maandverband dat lokaal gemaakt wordt. Dat is ondertussen uitvoerig getest en wordt dankbaar onthaald.



In 2017 richt ze samen met vriendinnen de vzw Pad Power op die zich inzet voor het welzijn van meisjes en vrouwen tijdens hun menstruatie zodat zij onverminderd kans hebben op werk en educatie.

Wie nieuwsgierig is, kan verder lezen op [www.padpower.org](http://www.padpower.org)

Tip: Loop je mee met de Warmathon tijdens de Warmste Week, dan kan je dat doen ten voordele van vzw Pad Power!



## Concert van Pawel Wojtasiewicz

Deze Poolse zanger, pianist en componist is internationaal gewaardeerd en was onder meer de revealatie op het internationaal festival van de Barokmuziek te La Viletta (Malta) en het Gala van Katowice in Polen. Zijn unieke stem (contratenor – mezzosopraan) laat niemand onberoerd. Hij brengt werk van Monteverdi, Pergolesi, Vivaldi, Caccini, Stradella, Haendel, Schumann, Finzi, Williams, Karłowicz ... en EIGEN COMPOSITIES.

Op **woensdag 23 januari 2019 om 19.00 uur** en op **zondag 27 januari 2019 om 15.00 uur** in de 15de-eeuwse woning en tentoonstellingsruimte van beeldend kunstenaar Frank Steyaert, Tinnenpotstraat 16. We openen 45 minuten voor aanvang van het concert, om bezoekers de gelegenheid te geven dit unieke pand en de kunstwerken te bewonderen.



Reserveren is noodzakelijk, gezien het beperkt aantal plaatsen, via [frank.steyaert@hotmail.com](mailto:frank.steyaert@hotmail.com). Vermeld de datum, locatie en aantal personen.  
Toegang: vrije gift na het concert.

## Oproep

Beste buurtbewoner

Maar liefst 110 mensen uit de buurt hebben een steentje bijgedragen tot het welslagen van de prinsenhoffeesten; wat een mooie samenhang in onze buurt!

We hopen ook voor de prinsenhoffeesten 2019 op je te mogen rekenen maar misschien vind je het fijn om ook op andere momenten een bijdrage te leveren aan de dekenij Prinsenhof.

Vul daarom je gegevens in:

Naam: ..... email: .....

adres: ..... telefoonnummer: .....

wil zich inzetten voor

Prinsenhof, meer bepaald voor .....

een buurtactiviteit

een buurtavond

evt. suggestie .....

een van de werkgroepen, meer bepaald voor ...

Je hebt zeker bijzondere kwaliteiten die goed van pas kunnen komen!

Vertel ons erover.

Ik ben sterk in .....

Ik lever graag een bijdrage door .....

Geef dit blaadje af aan iemand van het bestuur of geef door via het contactformulier op onze website:

<http://prinsenhof-gent.be/contact>

Noteer alvast in jullie agenda wegens groot succes:

**2de**

**BUURT-WEGGEEF-EVENT**

**ZATERDAG 27 APRIL 2019**

**van 14.00 uur tot 18.00 uur**

**BUURTHUIS ZILVERHOF**



## Agenda

**Zaterdag 12 januari 2019**

**Nieuwjaarsreceptie**

**Zaterdag 9 februari 2019**

Buurtavond: **Café reumatiek met aansluitend rond het vuur**

**Maart - datum nog te bepalen**

**Karmelietenrondeleiding**

**Vrijdag 5 april 2019**

Buurtavond: **De vragen van Proust, een avond rond de grote levensvragen**

**Zaterdag 27 april 2019**

**Weggefevent** van 14.00 uur tot 17.00 uur

**Zaterdag 11 mei 2019**

**Pre-moederdagactiviteit**

**Zaterdag 1 juni 2019**

**Algemene vergadering en Happy Saturday-party**

**Voor eventuele onverwachte wijzigingen: houd de infokasten in het oog!**

## Contact

### Dekenij Prinsenhof VZW Prinsenhof Cultuur VZW

Niek Vermeulen  
Simon de Mirabellostraat 17  
0473 63 71 09  
niekvermeulen@telenet.be

### Reservaties en beheer buurthuis Zilverhof

Leo Verlinden  
0497 46 61 54  
verlinden.leo@gmail.com

**Abrahams tuin:** sleutel ophalen,  
kan bij :  
Laike (Abrahamstraat 2)  
Riet (Abrahamstraat 16)  
Audrey en Ary (Abrahamstraat 34)  
Steven (Bonifantenstraat 14/002)  
Tom (Jan Botermanstraat 1)  
Sabine (Gewad 10)

### Wijkregisseur: (verbindingsambte- naar tussen de stadsdiensten en de buurt)

Brigitte Hantson  
09 266 82 45 - 0495 38 83 55  
brigitte.hantson@stad.gent

### Babysitters in de buurt:

Josefine De Canck	0471 22 26 70	josefine.decanck@hotmail.be
Mathilde De Canck	0471 08 16 15	decanckmath@sintpietersgent.be
Annabel De Canck	0471 41 84 56	annabel.decanck@gmail.be
Pia Vandeputte	0468 13 57 67	pia.vdp@telenet.be
Mathilde Depoortere	0471 92 15 16	mathilde.depoortere@hotmail.com
Silke Van Bruyssel	0494 62 34 07	silke.vanbruyssel@student.kuleuven.be
Hannah Gillis	0477 54 30 55	gillis.hannah@hotmail.com
Marie Coulebrier Vandelannoote	0498 62 28 78	

Wil je nog sneller op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de buurt? Schrijf je dan in op de **gesloten facebookgroep van de buurt**: bewoners prinsenhof gent. Aanmelden via [patrick@awalkinthepark.be](mailto:patrick@awalkinthepark.be) of [wdecanck66@gmail.com](mailto:wdecanck66@gmail.com)

## Colofon

Deze Kleine Keizerkrant kwam tot stand door de inbreng van Maria Boulard, Joos Claus, Patrick Cohen, Laike Creyf, Mieke De Buck, Hanne Decloedt, Riet Everaert, Willem Manten, Lut Van Akoleyen, Katia Vandendriessche, Jacky Vandersaenen, Niek Vermeulen, Riet Wille.

Voor al uw vragen, reacties of inbreng, mail naar:

[kleinekeizerkrant@gmail.com](mailto:kleinekeizerkrant@gmail.com)



Kom maar op... Wolf, Prinsenhof 105

Wil je jouw tekening/foto  
in het volgend krantje zien,  
steek maar in mijn brieven-  
bus Abrahamstraat 10



tekening van Roxy

Als je met de fiets naar school gaat, .....



Ziekenhuis - Lukas, Abrahamstraat





*Prinsenhoffeesten, het was weer een plezierige bedoening!*







Mopje  
 „Wat wil jij later worden Anne?” vraagt opa.  
 „Nachtbewaker” zegt Anne.  
 „Waarom nachtbewaker?” vraagt opa.  
 „Dan hoef ik ‘s avonds nooit meer vroeg naar bed en mag ik opblijven!”

**Kun je alle verborgen straten vinden in deze woordzoeker?**

T	G	R	O	L	L	V	P	O	O	G	T	P	X	Y
A	V	T	A	A	R	T	S	M	A	H	A	R	B	A
A	I	J	R	D	I	U	O	V	A	D	L	G	I	R
R	Z	T	A	A	R	T	S	M	I	U	L	P	O	B
T	G	E	W	A	D	P	L	E	I	N	T	F	K	Q
S	L	X	N	U	S	A	N	D	E	R	S	W	A	L
J	I	Y	J	H	G	N	T	M	K	G	M	N	H	P
I	M	Z	W	V	U	T	I	M	K	Z	T	X	G	O
R	F	O	H	R	E	V	L	I	Z	I	F	Y	H	U
E	H	Y	I	S	X	Y	X	B	F	V	J	Z	H	V
D	V	P	N	P	R	I	N	S	E	N	H	O	F	D
A	M	S	H	W	N	U	Z	X	K	K	S	L	J	E
R	T	A	A	R	T	S	S	N	E	K	R	A	V	R
B	F	O	F	C	K	Y	F	P	X	L	D	T	S	S
T	I	N	N	E	N	P	O	T	S	T	R	A	A	T

- ABRAHAMSTRAAT • BRADERIJSTRAAT • GEWADPLEIN
- PLUIMSTRAAT • PRINSENHOF • SANDERSWAL
- TINNENPOTSTRAAT • VARKENSSTRAAT • ZILVERHOF

**Het eerste krantje is een feit.**

**Dank voor alle leuke inzendingen en brieven die ik ontvangen heb.**

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben de mama van Lukas en Arthur en woon in de Abrahamstraat. Een paar keer per jaar valt er in mijn brievenbus de Kleine Keizer Krant. Dat boekje vol info over ons “dorp” wordt door het hele gezin gelezen en bekeken maar voor mijn zonen is er maar weinig interessants behalve de foto’s waar ze gretig iemand bekend op zoeken! Daarom dacht ik, laten we met de prinsen en prinsessen zelf een krant uitbrengen.

Een krant die gemaakt wordt door de kinderen van onze buurt en die gelezen, bekeken, gekleurd, gespeeld, ... wordt door de kinderen van onze buurt.

Laat het maar weten want **alles kan en mag ...** ook al ben je een jonge prins en is tekenen niets meer voor jou, schrijf dan een liefdesgedicht naar die mooie prinses van in de straat.

Mama of papa mogen me ook altijd helpen...

Wie weet staat jouw tekening/tekst in het volgend krantje.

*Alle ideeën zijn erg welkom!*

**Maak een tekening of kleur een kleurprent in ... schrijf een tekst over draken en tovenaars of over jouw verjaardagsfeestje in onze Abrahamtuin... Trek een foto met gekke bekken of met je beste vriend ... heb je een leuke mop of anekdote schrijf het op... Maak je graag een woordzoeker of een rebus?**

Hoe ga je te werk?

Vermeld je **naam** en je **straat** en de **titel van je kunstwerk**.

Inscannen en doormailen naar [prinsen\\_prinsessen@outlook.com](mailto:prinsen_prinsessen@outlook.com) of in mijn brievenbus Abrahamstraat 10 steken.

Verzin een naam  
voor ons krantje!



De kleine prinsen- en prinsessenkrant