

# Kleine KEIZERKRANT

augustus 2019 - nr. 69



WELKOM IN DE WAANZINNIGE WIJZE WERELD  
VAN HET PRINSENHOF

## Inhoud

1	<b>Beste buren</b>
2	<b>Oproep vrij podium</b>
3	<b>Oproep versier je huis</b>
4	<b>Gezocht: helpende handen</b>
4	<b>Uitnodiging receptie</b>
5	<b>Petites histoires</b>
5	<b>Voor de kids</b>
6	<b>De Waanzinnige Koers: la dernière en rose</b>
10	<b>Super dj's</b>
10	<b>Portetschrijven</b>
11	<b>Eten en drinken</b>
12	<b>Prinsenhofrommelmarkt</b>
13	<b>All Time Jazz Band</b>
14	Over buren
17	Gebruik buurthuis door bewoners
18	Zomergedicht
19	De buurtpen
21	Ken je Prinsenhof
22	't Komeerke
24	Het is zover
25	Figuurtraining
26	Agenda
27	De kinderkrant
31	<b>Oproep kinderstoet</b>
32	Contactinfo
33	Colofon
34	<b>Affiche prinsenhoffeesten 2019</b>

Wil je zelf iets schrijven, tekenen ... of heb je nieuws uit de buurt?  
Mail dan naar [info@prinsenhof-gent.be](mailto:info@prinsenhof-gent.be) met als titel "Kleine Keizerkrant"

## Beste buren

Op vrijdag 30, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2019 is er opnieuw ons jaarlijks buurtfeest!

In dit feestweekend wordt onze buurt omgetoverd tot een ontmoetingsplaats waar muziek, cultuur, creativiteit, eten en drinken, dans en amusement centraal staan voor jong en oud.

Via dit Kleine Keizerkrantje loodsen we je doorheen het volledig programma van de waanzinnige wijze wereld van het Prinsenhof en maak je kennis met de verschillende activiteiten die zullen plaatsvinden op het Prinsenhofplein.

We nodigen jullie allen van harte uit en hopen jou, jouw familie en vrienden te mogen verwelkomen om samen te genieten van de gezellige ambiance in dit schitterend stukje Gent.

Het dekenijbestuur en al de medewerkers.

## Oproep vrij podium

**Vrijdag 30 augustus 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur**

Woon je in de prinsenhofbuurt en wil je je muziek of performance live uitproberen op een echt podium? We organiseren, net als vorig jaar, een **talentenjacht** en geven je die mogelijkheid tijdens de prinsenhoffeesten op het Prinsenhofplein.

We stellen vast dat er heel wat muzikanten in onze buurt wonen. We bieden hen nu de gelegenheid om hun kunnen te demonstreren en de buurt te laten meegenieten. Klassiek, chanson, eigen songs, popmuziek, alles kan aan bod komen, solo of in groep. We gaan actief op zoek naar kandidaten. Deelnemers kunnen zich ook aanmelden via mail ([joos.claus@skynet.be](mailto:joos.claus@skynet.be)) of op onze facebookpagina.

**Kandidaten moeten zich wel van tevoren inschrijven, ten laatste op dinsdag 20 augustus 2019.**

Wat zijn de afspraken?

- Je bent minimum zestien jaar oud.
- Iedere deelnemer krijgt maximum 15 minuten podiumtijd.
- Alle optredens moeten semi-akoestisch zijn.
- We moedigen iedereen aan zoveel mogelijk eigen materiaal en eigen bewerkingen te brengen, dus maximaal één cover.

Wat is er aanwezig?

- een elektrische piano,
- een behoorlijk aantal microfoons,
- een professionele geluidsinstallatie met voldoende inputs en DI boxen,
- een ervaren geluidstechnicus.

Als de deelnemerslijst volledig is, stellen we een programma op. Iedere deelnemer wordt aangekondigd. Met de sonometer meten we het applaus na elk optreden. Er is een geldprijs voor de eerste drie winnaars.





## Oproep versier je huis!

### DE PRINSENHOFFEESTEN DOOR EEN ROZE BRIL!

Ook heimwee naar de tijd dat de prinsenhofbuurt tijdens de feesten prachtig versierd was?  
We gaan er opnieuw voor!

Dit jaar kiezen we voor het thema 'ROZE'.  
Daar kan je alle kanten mee uit. Je kan je ramen, vensterbanken, deuren, gevel ... versieren met **ROZE linten, bloemen, vlaggen of knotsgekke dingen**. In onze buurt woont veel artistiek talent dus kies zelf maar uit.

Een jury zal alle straten bewandelen en de winnaar krijgt een fles ROSE.

DUS DOE MEE!



## Helpende handen

We zijn nog op zoek naar enkele helpende handen voor **de opbouw** (donderdag 29 en vrijdag 30 augustus) **en de afbouw** (zondagavond 1 september 2019) van de feestinfrastructuur, de bar en het koffiekraam. Kom maar af!

Voor hulp in de **bar** (vrijdag 30, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2019) kun je contact opnemen met Leo Verlinden: **verlinden.leo@gmail.com**

Voor hulp in het **koffiekraam** kun je terecht bij Marie Boulard: **marie.boulard@belgacom.net**

Voor hulp aan de **rommelmarkt** kun je terecht bij Christ Gillis: **christ.gillis@telenet.be**

**We hopen op jouw medewerking en danken je alvast!**

## Kinderstoet

We verzamelen vrijdag om 17.30 uur in de Lodewijk Van Malestraat. Check de oproep aan alle Bremer muzikanten, fanfarras en symfonie-sympathisanten verder in dit krantje!

## Receptie

Op vrijdagavond 30 augustus worden alle buurtbewoners uitgenodigd voor de plechtige opening van onze buurtfeesten, editie 2019.

De **receptie**, met een gratis drankje en hapje voor alle bewoners, loopt van 19.00 uur tot 21.00 uur op het Prinsenhofplein. Bar en kassa zijn open vanaf 19.00 uur.

Het **vrij podium** zorgt voor swingend entertainment.

We hopen jullie daar allemaal te mogen ontmoeten. Tot dan!

Van 21.00 uur tot 1.00 uur spelen de **dj's The Lovedaddies**.

Kom feesten op een dansvloer waar je nooit meer af wil.

**Ook deelnemen aan het vrij podium? Bekijk de oproep op pagina 2 van deze Kleine Keizerkrant.**

## Petites histoires

Een ochtendlijke **aperitiefwandeling** door de prinsenhofbuurt.

In deze wandeling nemen we je mee en vertellen over de buurt. We kloppen aan bij een aantal burens die op hun “zulle” anekdotes en verhaaltjes van vroeger vertellen over het leven in het Prinsenhof.

Hoe het leven vroeger was en wat er ondertussen veranderd is, komt allemaal aan bod. Sappige verhalen of smeulige roddels, de grote en kleine verhalen van de buurt, het alledaagse lief en leed, het passeert allemaal de revue.

Deze “petites histoires” worden door burens verteld die reeds lang in het Prinsenhof wonen. Het hele gebeuren wordt opgenomen zodat deze verhalen bewaard worden voor het nageslacht.

**Wanneer:** zaterdag 31 augustus 2019 van 11.30 uur tot 13.00 uur.

**Waar:** Verzamelen aan de maquette op het Prinsenhofplein. Vooraf inschrijven is niet nodig.

**Deelname:** 5,00 euro per persoon ter plaatse te betalen. Voor iedereen maar bewoners van de prinsenhofbuurt krijgen voorrang!

## Voor de kids

**Pimp your Bike en de Kleine Waanzinnige Koers:** zaterdag 31 augustus 2019 om 14.00 uur.

Als de ouders een beetje gek doen, mag er bij de kinderen ook een steekje los zitten.

We bereiden ons voor op de kinderkoers en versieren onze fiets om ter gekst.

Om 15.30 uur tonen we dan onze uitgedoste fiets aan gans de buurt en maken we samen met onze ouders een toertje, de Kleine Waanzinnige Kinderkoers, in het Prinsenhof. Wanneer onze ouders dan hun Waanzinnige Koers rijden, maken we oorbelletjes en andere gekke **hebbedingetjes uit fietsbanden** en zijn we in veilige handen bij het kinderteam.

De kinderen die meedoen, krijgen een **ijsje**.



## De Waanzinnige Koers: la dernière en rose.



Na 5 edities begint de Waanzinnigste Koers der Lage Landen en Omtrent wereldwijd een begrip te worden wat ons, rasechte Prinsenhoffers, een beetje uit onze comfortzone begint te duwen. Waanzin is tenslotte een nogal **intieme geestestoestand** die men bij voorkeur enkel met gelijken deelt. Toeristische Japanners en Antwerpenaars die aapjes komen kijken, willen we vermijden. Er is daarom vergaderlijk besloten om de grenzen van onze waanzin in 2020 zodanig te verleggen dat oningewijden de waanzinnige zaterdag zullen mijden uit schrik voor contaminatie. Hoe dat er dan moet uitzien, hoe zin en onzin tot nieuwe waan van de dag omsmeden, hangt van jullie af. We hebben vanaf nu een jaar de tijd om onszelf te heruitvinden. Onder-tussen gaan we in schoonheid eindigen met nog één keer de koers waar iedereen naar uitkijkt.

### Hoezo?

**Zaterdag 31 augustus 2019 om 15.30 uur** staan de moedigsten der Prinsenhoffers, volledig uitgerust en monter na het laveloze drinkgelag van de vorige avond, klaar aan de start, onder toezienend oog van de dopingartsen, de koersbegelei-

ders, de juryleden en onze allerliefste Johanna. Vanaf dan geldt nog maar één regel: alle regels worden verboden mits de fysieke integriteit van de ander niet wordt geschaad. Geen regels? Zelfs jij kan begrijpen dat samenleven zonder regels leidt tot anarchie, subversie, geweld en dus allesbehalve tot de verheven ge-stoordheid waarmee we zijn begiftigd. Daarom hebben we, in navolging van de grote historische leiders (Boduognat, Karel de Keizer, Napoleon de XIVde en de grote Graucho Marx), wetten uitgevaardigd.

1. Vermomming verplicht (zonder kom je niet aan de start)!
2. Fietspimping verplicht liefst met opvallende kleur. Hint: verhoog uw winstkansen met ons jaarthema: veelvuldige toepassing van roze strekt tot aanbeveling.
3. Doping verplicht (wie een negatieve bloedtest aflevert, krijgt alsnog een dubbele dosis per trechter rechtstreeks in de slokdarm toegediend, zeg niet dat we u niet verwittigd hebben).

### Prijzen

We doen dit niet voor niets! Niet verniet! Het gaat dus niet om deelname



maar om de prijs. Na afloop worden de winnaars één voor één op het podium gehesen, vergast op een staande ovatie en beladen met wisselbepers en surprises, om niet te spreken over de glunderende blos op ieders gezicht (da's voor de groepsfoto). Hoe over winnaars en verliezers geoordeeld wordt, behoort tot de grote mysteries van het Prinsenhof. U mag daar van tevoren onder mekaar over leuteren maar eens beslist, is 't beslist. Er worden absoluut geen klachten aanvaard noch per brief, noch mondeling, noch per mail, Facebook of wat dan ook.

### **Muzikale opluistering**

Jeannot van Compernelle de Kervyn de Mooreghem y de Castillias, een buurtbewoner met blauw bloed en afkomstig van Limburgse landadel, komt de buurt onveilig maken met zijn Vlaamse schlagers, een compleet foute dj-setting met vergeten Vlaamse plaatjes en absolute meezingers uit de jaren '50, '60 en '70.

### **En tot slot de echte enige historische achtergrond:**

Keizer Karel werd in 1500 geboren in het Prinsenhof. Zijn moeder, Johanna van Castilië, ook bekend als Johanna de Waanzinnige (1479-1555) bevalt van Karel V in het toilet.

Ze gaat de geschiedenis in als “de Waanzinnige” omdat ze een buitenzinnige liefde had voor haar ontrouwe echtgenoot Filips de Schone die haar wanhopig maakt van jaloezie. Haar gekte was een amour fou. Ze laat het haar van haar rivales afknippen en hakt met een schaar in het gezicht van de courtesanes van haar echtgenoot en trekt na zijn overlijden maandenlang met het lijk van haar man over de hoogvlaktes van Castilië.







## Super dj's

Dit jaar zullen we opnieuw 6 dj's aan het werk zien.

Op vrijdag 30 augustus 2019 spelen tussen 21.00 uur en 1.00 uur **dj's "The Lovedaddies"** op het Prinsenhofplein.

Zaterdag 31 augustus 2019 tussen 14.30 uur en 20.00 uur muziek van/voor Jan met de pet met een fijne selectie opgedragen aan Johanna de Waanzinnige.

**Buurman Jeannot Croes** heeft geen relevante ervaring maar wordt enkel gedreven door de liefde voor muziek.

Zaterdag 31 augustus 2019 tussen 21.30 uur en 01.00 uur draait **dj "Perry"** het volksbal op het Prinsenhofplein. Hij is een goede vriend van dj Patrick.

Op zondag 1 september 2019 van 13.30 uur tot 16.00 uur sluiten we op het Prinsenhofplein af met de vrouwelijke **dj's MILF INC.**

## Portretschrijven

Ook zin in een geschreven portretje van jezelf?

Kom dan op **zondag 1 september 2019** naar de prinsenhoffeesten Zilverhof 32/34 tussen 12.00 uur en 15.00 uur.

Leden van het Gentse Schrijverscollectief zien wat anderen niet zien en zetten het voor u op papier.

Gratis!



## Tafelen met de buren

Zaterdag 1 augustus 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur

It's pizza time tijdens de prinsenhoffeesten. Gezellig samen tafelen tijdens de buurtfeesten, hopelijk ook opnieuw met jullie erbij.

Dit jaar kiezen we voor iets nieuws. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur zal er op het Prinsenhofplein een **pizzafoodtruck** aanwezig zijn! De échte Italiaanse pizza op authentieke wijze wordt ter plaatse voor ons bereid. De pizza's hebben een krokante dunne bodem van zelfgemaakt deeg, perfect gebakken in een **houtoven** en er wordt enkel met **dagverse producten** gewerkt.

Dit alles wordt voorzien door de "Pizzafoodtruck". Volgende topklassiekers worden voor jullie voorzien: Pizza Margherita, Pizza Prosciutto, Pizza Funghi, Pizza Prosciutto-funghi of een lekkere Pizza Hawaiï. Voor elk wat wils!



### **Inschrijven is niet nodig.**

De pizzafoodtruck is aanwezig tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Kom dus zeker op tijd zodat je kunt smullen van dit lekkers!

De prijzen van de pizza's liggen tussen de 6,50 euro en 7,50 euro.

Betalen kan enkel cash.

### **Eten en drinken op de prinsenhoffeesten.**

Aan de kassa kun je opnieuw een drankkaart aankopen.

Je betaalt cash of met je bankkaart.

Cashvrij betalen is het veiligst en geniet onze voorkeur.

Op **zondag 1 september 2019**: **hamburgerkraam en ijskraam** van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Doorlopend koffiekraam, bar en ijsfiets.

## Prinsenhofrommelmarkt

Onze ondertussen alom gekende rommelmarkt is niet meer weg te denken tijdens de prinsenhoffeesten.

Deze gezellige markt heeft zoveel succes dat alle plaatsen via de website in 1 week tijd volgeboekt waren.

Een niet te missen evenement voor iedereen!

Ook dit jaar voorzien we parkeerplaatsen net buiten de buurt zowel voor bewoners als voor bezoekers. Tegen slechts 5,00 euro kun je van 7.00 uur tot 16.00 uur parkeren (auto's ondergronds, bestelwagens bovengronds) op de terreinen van Hogeschool Odisee, Gebroeders De Smetstraat 1.

We wensen u allen veel leuke koopjes en/of een goede verkoop toe!

De prinsenhofrommelmarkt vindt plaats op **zondag 1 september 2019** **tussen 9.00 uur en 16.00 uur.**

In het kader van onze netheidacties vragen we met aandrang om na de verkoop alles terug weg te halen en uw plaats achter te laten zoals u ze gevonden hebt.

Gelieve dus geen rommel, dozen of andere troep te laten liggen of op een andere plaats te dumpen.

We danken u voor uw begrip en medewerking.



## All Time Jazz Band

Zoals ieder jaar brengt de All Time Jazz Band een stijlmix van instrumentale “swing” uit de jaren 1930-40 en nummers uit het New Orleans Jazzrepertoire. Elke compositie wordt met eigen arrangementen en ruimte voor improvisatie tot een afgewerkt geheel gestructureerd. De bezetting wisselt ieder jaar gedeeltelijk, al blijven oudgedienden Filip Verneert, John Snauwaert en Jean Van Lint de centrale figuren.

De ervaren, door de wol geverfde muzikanten brengen traditionele nummers op een hedendaagse manier met moderne improvisaties.

De toegankelijke mix van deze stijlen maakt dat de All Time Jazz Band een traditie geworden is op onze prinsenhoffeesten als ideaal zondags aperitiefconcert.

- Filip Verneert, banjo en gitaar
- John Snauwaert, sopraan- en tenorsax
- Jean Van Lint, vocal en contrabas
- Wim De Roeck, drums

All Time Jazz Band is te zien op het Prinsenhofplein op **zondag 1 september 2019 tussen 11.00 uur en 13.00 uur.**



## Over buren

### Op bezoek bij Chris en zoon Nick in de Abrahamstraat.

Achter de gevels van huizen in het Prinsenhof zitten soms verrassende tuintjes of groene terrassen verstoppt. Dat geldt ook voor een huis in de Abrahamstraat. Chris begeleidt ons door een ietwat donkere benedenruimte naar een trap om via de woonkamer op een ruim en groen terras te belanden. Dat terras staat vol bloeiende planten en twee rijen bonsais om u tegen te zeggen. Hier leeft vast een vrouw met meerdere passies...

Eerst woonden Chris en Léon (zaliger) in een appartement in de Abrahamstraat. Daar ze beide verwoude verzamelaars waren, hadden ze meer ruimte nodig en kochten ze de twee huizen naast hun appartement. In die tijd liep Gent leeg en waren de huizen erg goedkoop. Hun aangekochte woning was een ruïne en om die reden vertoefden ze vaak in Watervliet waar ze een buitenverblijf hadden.

In die tijd leefde er in de prinsenhofbuurt een heel andere bevolkingsgroep. Het waren eerder kansarme mensen die niet konden lezen, schrijven of tellen. Ze konden wel

goed drinken en tijdens de feesten zong iedereen mee. Chris zal nooit het beeld vergeten van sommige bewoners die tijdens de winterdagen in bed bleven omdat ze geen verwarming hadden.

Al van bij de start was Chris actief bij de organisatie van de prinsenhofwerking. Met enige heimwee kijkt ze terug naar de eerste feesten. Toch heeft ze daar weinig plezier aan beleefd want ze was altijd hard aan het werk. Het verschil met vroeger en nu is groot. Nu komt er een traiteur, vroeger werd alles op het pleintje klaargemaakt. Zelfs de pannenkoeken werden ter plaatse gebakken! Nu zijn er bonnetjes maar toen werd alles cash betaald en teruggegeven. Er was ook een tombola. Enkel de drankleverancier is dezelfde gebleven!

Waar Chris terecht heel trots op is, is het idee om een rommelmarkt op te starten. Aanvankelijk liep die door een drietal straten: de Simon de Mirabellestraat, het Prinsenhof en een stuk van het Zilverhof. Alle standhouders die verkleed waren, hoefden niets te betalen. Ook als het regende was de standplaats gratis. Bij de start deed Chris alles alleen





met hulp van haar zoon Nick. Ze had kaarten getekend per straat en per huis. Eerst bakende ze de standplaatsen af met krijt, later plaatste ze paaltjes en nog later kleefde ze stickers. De mensen moesten toen opbellen om een plaatsje te reserveren. Chris zat soms uren, dagen aan de telefoon.

Wat in die tijd de grootste pijnpunten waren? De mensen knoelden soms met de aangebrachte krijtlijnen en paaltjes. Verder waren er bewoners die moeilijk deden omdat ze moesten betalen om voor hun eigen deur te staan. Sommigen probeerden ook voeding of drank te verkopen. Dag mocht/mag niet want daar zijn strenge regels aan verbonden. Als die overtreden worden, is de organisatie mede verantwoordelijk. En regelmatig stonden auto's fout geparkeerd waardoor de brandweer niet kon passeren.

Momenteel is de rommelmarkt uitgegroeid tot een gebeuren met naam en faam die tot buiten de landsgrenzen reikt. Bovendien zorgt deze activiteit voor de grootste bron van inkomsten voor de buurtwerking.

Toen haar man, Léon, ziek werd, is Chris gestopt met deze organisatie en hebben andere vrijwilligers het overgenomen. Nu komt ze zelden naar een activiteit van de buurt omdat ze nog maar weinig mensen kent.

Chris is ondertussen 76 jaar. Of ze nog passies heeft in haar leven? En of!

Voor we naar het terras werden geleid, knipte Chris het licht aan op de benedenverdieping. Daar staat een meterslange wandkast met massa's kleine lades boordevol echte kerstballen. Ze liggen per soort: muziekinstrumentjes, sterren, dieren,

sneeuwmannen... Chris heeft een boek geschreven over dit thema. Dat boek kent momenteel al zijn derde druk en is vertaald in het Engels. Het wordt vooral verkocht via internet en bevat naast de tekst ook veel foto's.

Verder staan in haar 'museum' kasten vol oud speelgoed, kerststallen... Chris werkte vroeger mee aan de opbouw van tentoonstellingen zowel in het speelgoedmuseum in Mechelen, het huis van Alijn als in de Innovation in Brussel. Enkel zijzelf mocht haar frêle materiaal vastnemen om op de juiste plaats te schikken.

Nog jaarlijks bezoekt Chris een 'kerstballenmarkt' in Breda. Daar komen veel bezoekers op af uit de zogenaamde 'kerstboomlanden' als Rusland, Amerika, Polen, Tsjechië... En dan zijn er natuurlijk ook de kinderen en kleinkinderen die graag

en vaak op bezoek komen. Die zijn blijkbaar wat erfelijk belast. Zoon Nick zorgt tot op vandaag voor de logistiek van de bar tijdens onze feesten. Ook hij is een verzamelaar. Nick verzamelt 'rariteiten'. Daaronder valt ook oud schoolmateriaal bijvoorbeeld uit het schooltje dat destijds op het einde van de Sanderswal stond. Ook de twee kleinzonen erfdn van die familietrekjes. Beide helpen als vrijwilliger mee op buurt- en andere feesten. De appel valt niet ver van de boom of moet het van de bonsai zijn ...

*tekst: Riet Wille*

*foto's: Marie Boulard*



## Gebruik buurthuis door bewoners

De Stad heeft het huurcontract buurthuis met onze vzw Prinsenhof Cultuur hernieuwd voor 1 jaar.

Nieuw is dat we vanaf 1 juli 2019 ongeveer 5565,00 euro per jaar betalen (helpt huurwaarde + nutsvoorzieningen).

Dat was de voorwaarde van de Stad om naast de maandelijkse buurtactiviteiten de zaal ook verder ter beschikking te stellen van de buurtbewoners en van derden.

We vinden het belangrijk dat buurtbewoners de zaal verder kunnen gebruiken. Dat zorgt voor verbredening in het Prinsenhof en schiept een band maar we hebben het uitgerend en om uit de kosten te geraken, moeten we de zaal bijna wekelijks verhuren! Vermits dit niet dikwijls het geval is, zijn we verplicht de verhuurprijzen (zie kader) en de prijzen voor de drankjes (nog steeds aan democratische prijzen) iets op te drijven.

Tegen volgende zomer evalueren we of deze huur financieel haalbaar is zonet zullen we de zaal enkel nog voor de eigen buurtactiviteiten kunnen gebruiken.

Conclusie: Buurtbewoners, plannen jullie een activiteit in beperkte kring die in het buurthuis kan plaatsvinden, maak dan gebruik van onze zaal!

Enige voorwaarden: geen overlast voor de buurt veroorzaken en geen handelsactiviteiten of activiteiten van politieke of religieuze aard.

Voor reservatie of info, contacteer Leo: 0497 46 61 54

verlinden.leo@gmail.com

Het huurreglement en de tarieven komen op de website:

[www.info-prinsenhof.be](http://www.info-prinsenhof.be)

Voor alle volledigheid: we hebben het over de 1ste verdieping. De benedenruimte is tegen betaling beschikbaar bij de Stad Gent zelf (enkel voor kunsttentoonstellingen).

### Gebruik buurthuis Prinsenhof

- voormiddag ( van 8 tot 12 uur)	100 euro
- namiddag (van 13 tot 17 uur)	100 euro
- avond (van 18 tot 22 uur)	100 euro
- voormiddag + namiddag	125 euro
- namiddag + avond	125 euro
- voormiddag + namiddag + avond	150 euro
Klaarzetten en inrichten zaal op een andere dag dan de activiteit	50 euro extra
Schoonmaak zaal (tenzij je zelf de zaal dweilt en alles afwast)	50 euro extra

# Zomergedicht

## slapen in open lucht

op een bosgrond  
ligt mijn slaapzak  
met naalden rond  
bij mijn dennentak  
avond na avond  
luisteren we  
naar het verhaal  
van elkaars dag:  
ik van mijn vrienden  
hij van de vogels  
ik van het eten  
hij van zon en regen  
ik van mijn huis  
hij van zijn wortels  
als de zon verdwijnt  
en het stil wordt  
wachten we samen  
tot de schemering  
als een deken over ons heen valt  
en mijn trouwe tak zich over me uitstrekt  
tot een nieuwe zon ons wakker schijnt

@Riet Wille

## De buurtpen

Voor de zoveelste keer stelde ik mijn vriendin dezelfde vraag maar ze luis-terde niet. "Sorry", verklaarde ze afwezig maar moet je kijken, ze wees achter mij naar een zoenend stelletje van een jaar of 16 midden op het terras. Het was een verpletterende liefde, zo eentje die geheid eindigt in puberverdriet maar dat wisten ze nu gelukkig nog niet. Voor hen waren toekomst en verleden en al die andere irrelevante begrippen totaal ondergeschikt aan de alchemie van hun beide tongen. Italiaanse stelletjes bezitten, zeker als ze jong zijn, de gave alle stervelingen in hun omgeving het gevoel te geven preutse stakkers te zijn. Deze twee gingen zo in elkaar op dat het bijna gender neutraal werd. Hun hoofden draaiden om elkaar heen alsof de een de zon was en de ander de aarde. In een paar minuten tijd consumeerden ze ongeveer dezelfde hoeveelheid liefde waar anderen een heel leven voor nodig hebben. Het is een fenomeen dat me vaker opvalt in Italië: ongebreideld tongen in het openbaar. Italianen doen dat, denk ik, omdat de jeugdwerkloosheid hier gemiddeld 35 procent bedraagt, terwijl de huren niet bijzonder veel la-

ger liggen dan hier in Gent. Het gevolg: ze wonen allemaal nog bij hun ouders en die hechten, helaas voor hun jeugdige nageslacht, beduidend meer waarde aan de goede katholieke zeden dan toen ze zelf nog verliefd waren. Dat leidt geregeld tot conflicten. Zo is het geliefden in de buurt van Rome verboden om stiekem in de auto's te zoenen op straffe van een boete maar de liefde laat zich niet temmen, constateer ik op het terras in het centrum van Rome. Omdat ik inmiddels vergeten was wat ik ook alweer wilde vragen, pakte ik, in een poging mijn zwijgen iets verklaarbaars te geven, de Italiaanse krant La Repubblica van de bar. Op de voorpagina las ik: Risico op kernoorlog tussen Kim De Gekke en Trump Strangelove, een verwijzing naar Dr. Strangelove, de beroemde film van Stanley Kubrick waarin de Amerikaanse president per ongeluk een kernoorlog veroorzaakt. Ik keek weer naar het stelletje. Ik keek naar het zonnige Rome dat op het punt stond weekend te vieren en vooral: ik keek naar mijn eigen liefde. Fuck it, dacht ik opeens, geluk bestaat waarna ik haar een zoen gaf.

Jo

## **Hoe een after work party het op uw heupen laat krijgen.**

Na een onlangs geslaagde ingreep is mijn heup uit de kom gegaan. Sindsdien krijg ik het zo op mijn heupen dat dagelijks elke bladzijde van mijn dagboek pikzwart wordt omgedraaid. Mijn buurman heeft het, sinds de tijd dat we mekaar kennen, ook op zijn heupen.

Hij is een professional daarin. Kortelings kwam ik eerder toevallig met hem in gesprek tijdens het wachten op een vrijstaand kieshokje. Al vrij vlug kom ik in de ban van zijn sofistische denken, een filosofische stroming uit het oud Grieks, dat ik besluit zijn eerste apostel te worden. Bij het binnengaan van het kieshokje blijkt dat ik zijn naam nergens terug kan vinden. Ik keer een ontgoocheling rijker terug huiswaarts.

Een week later geniet ik tijdens de after work party van een heerlijke chili con carne en denk aan de berg van Mozes. De treden naar het buurthuis hebben geen vat meer op mijn heup.

*Jacky*

## **Als een deeltje van de baby boom generatie zat ik middenin de Golden Sixties.**

Het was de tijd van The Beatles, Eddy Merckx, Mohamed Ali, Neil Armstrong, die als eerste op de maan liep weliswaar met behulp van zijn Apollo 11 en de wat achterop hinkende Bobby Fischer die voor het eerst en ook voor het laatst in 1972 wereldkampioen werd maar tijdens de gouden jaren was hij reeds het “enfant terrible” van de schaaksport.

Het was in die tijd dat ik aandacht kreeg voor die denksport en de meisjes waarbij ik dacht dat één combinatie van de twee de kunst van liefhebben zou optillen waar ik achteraf nooit een patent op kreeg. Jean Jaurès, een jong opkomende schaakclub liet toen van zich horen waardoor ik mij een lidkaart liet aansmeren. Gent was toen een toonaangevende schaakstad waar elk schaakminnend individu in de ban was van grootmeester Gentenaar Edgard Colle.

In 1966 besluit KGS die, gesticht in 1900 en tweede oudste club van het land, de hete lucht van Jean Jaurès in de nek voelde, met RL (Ruy Lopez) te fusioneren. De KGSRL was geboren. Deze topclub, gelegen in het hart van onze wijk in de

hoek Abrahamstraat en Bonifantenstraat, is de enige club van het land met eigen clublokalen. Naast het professioneel hoogstaand niveau is de amateur liefhebber even graag welkom en krijgt de jeugd prominent aandacht. Het clubhuis is bijna dagelijks open.

Tijdens onze laatste buurtvergadering zijn er met het bestuur en KGSRL contacten gelegd om samenwerken te bevorderen. Later meer daarover.

Leuk om weten: Ruy Lopez 1) e4-e5, 2) Pf3-Pc6, 3) Lb5 is de benaming van een der meest gespeelde opening waarover de Spanjaard Ruy Lopez reeds in de 16de eeuw een boek schreef en die ook Bobby Fischer veelal speelde.

*Jacky*

## Ken je Prinsenhof



De vorige foto was één van de die- ren op de pissein naast de Donkere Poort. Valerie en Jeroen uit de Tinnenpotstraat en Marie Jeanne en Edith uit Sanderswal zonden ons het juiste antwoord. Zij krijgen elk een fles Cava.

De nieuwe opgave hebben we iets moeilijker gemaakt ... voor aandachtige buurtwandelaars. Onder de goeie antwoorden verloten we alweer een fles uit onze voorraad. Succes

Mail je antwoord naar [info@prinsenhof-gent.be](mailto:info@prinsenhof-gent.be) met in de mededeling “**KKK-fotowedstrijd**”

## 't Komeerke

### Aan de hippe mannen van het Prinsenhof

Een nieuwe outfit gekocht, een maatje meer of minder of dringend plaats in je kleerkast nodig?

Schenk oude maar nog goed uitziende jeans, sokken, boxershorts, sneakers, t-shirts, jassen of sweaters aan het **MSOC**. Je helpt er ons cliënteel mee.

Bel ons op 09 223 46 44 of steek het eens binnen in het Gewad 13.

Merci alvast!

Onze buurvrouw, **Julienne Van Damme** uit de Varkensstraat, vond een nieuwe stek in een mooie kamer in het **rusthuis Sint-Jozef**. We wensen haar een mooie tijd met de nieuwe vrienden die ze daar reeds maakte. Julienne is de moeder van Brigitte De Craene uit het Zilverhof.



Op vrijdag 7 juni 2019 gaf **Hilde Brandt**, wonende in de Simon de Mirabellostraat 13, de aftrap voor de **tentoonstelling "Schaduwoog"** in Drongenhofkapel in het Patershol. Ze toonde er zowel foto's als schilderijen.

Haar tentoonstelling liep gedurende 3 weekends die volgden op de opening.

We wensen haar een heel dikke proficiat en nog veel creativiteit toe.

Net voor dit krantje in druk ging, vernamen we het trieste nieuws dat buurman **Hendrik Keuleer** (88) overleed op zondag 14 juli 2019.

Een eerste reactie van een buurman: "De ramen van de Tap en de Tepel zullen nooit meer hetzelfde zijn"

Wil je iets schrijven over deze kleurrijke persoon, stuur een mailtje naar [info@prinsenhof-gent.be](mailto:info@prinsenhof-gent.be)



De **vader van Joos** is onlangs overleden. **Dit schreef Joos over hem.**

Mijn vader is heel zijn leven trouw gebleven aan de idealen uit zijn jeugd. Een intens sociaal engagement was de drijfveer van zijn bestaan. Dat was zo in de jeugdbeweging KSA, als advocaat, in de politiek en als bedrijfsleider.

Overall was hij de voortrekker, steeds met een duidelijke visie en met een ongelooflijke dynamiek, hij ging er telkens totaal voor. Ondanks de positivities die hij bekleedde bleef hij eenvoudig en bescheiden, hij vergat zijn afkomst niet.

Hij was een massieve eik met diepe wortels, een onverzettelijke rots in de branding, steeds trouw aan zijn overtuiging. Hij hield niet van franjes en oppervlakkigheid, recht naar de essentie gaan, was de boodschap. Zonder er teveel woorden aan te verspillen. Eigenzinnig en kritisch. En steeds gekruid met de nodige humor.

Dat engagement, die drive, die kritische blik heeft hij ook aan zijn kinderen doorgegeven. Net als zijn grote culturele bagage, zijn liefde voor klassieke muziek, architectuur, literatuur en kunst. Hij leerde ons de

schoonheid van details en het respect voor de natuur.

Een vader houdt zijn hand boven je hoofd, in het begin letterlijk, later figuurlijk, tot ook dat wegvalt. Tot op het laatste was mijn vader iemand die er altijd was, een geruststellende aanwezigheid die er nu niet meer is maar zijn geest en gedachten leven voort in ons.

We wensen Joos, Sonja en de hele familie alle sterkte toe.

## Het is zover!



Zowat een jaar geleden, bijna middernacht, sloot het Gosselin team de deuren van hun verhuswagen en reden af van Cambridge, Engeland naar Gent.

Dune (onze jongste telg) en ik bleven tot de volgende dag aan de UK zijde van het kanaal om er alles verder af te handelen terwijl Koenraad de verhuisinboedel opwachtte in onze nieuwe woonst aan de Belgische zijde. Het was een lange zoektocht geworden in 2016-17 maar ons geduld werd beloond! Wat een fantastische locatie om te 'landen' aan de treurwilgen van de Lievekaai, met zicht op het Gravensteen. Op een rustige zondagochtend kan je hier wilde Canadese ganzen tegenkomen!

Koenraad en ik kenden Gent als studentenstad maar er is heel veel veranderd de laatste ... 35 jaren. Onze twee oudste kinderen wonen reeds in Gent dus die zien we nu ook regelmatig over de vloer komen.

Snel dompelden we ons in de bruisende evenementen van de stad: het Gent Jazz Festival, de Gentse Feesten en uiteraard ook in de buurt met de spectaculaire rommelmarkt en de prinsenhoffeesten eind augustus.

Met de uitnodiging tot de nieuwjaarsreceptie van het Prinsenhof belandde ik plots bij een uitbundig stel burens. Dat was het moment waarop ik wist: in deze buurt ben ik echt 'thuis' geland!

Het bezoek aan het Karmelietenklooster was een interessante en leuke activiteit georganiseerd door de 'cultuurminded' buurtbewoners. Ook sterk aangeraden om de agenda van 2019 evenementen te raadplegen op [prinsenhof-gent.be](http://prinsenhof-gent.be): heel wat origineels in petto ook voor 2020!

Verder zijn er de multiple stadswandelingen zoals 'De verborgen armen van de Leie', 'De torens van het Rabot', 'Van Vlees en Bloed', ... om de

minder zichtbare hoekjes van de buurt te leren kennen.

Elke dag stappen we door de straten van het Prinsenhof richting Zuiderpoort. Je kunt ons makkelijk herkennen aan onze rode en zwar-

te rugzak. We kijken alvast uit naar een nieuw jaar met nieuwe ontmoetingen in deze speciale prinsenvoorbuurt.

*Benedicte, Koenraad en Dune Blot*

---

## Figuurtraining - sporten met de burens

**Op maandagavond 20.00 uur tot 21.00 uur in het buurthuis Zilverhof 34**

Meenemen: yogamat en eventueel handdoek, water.

Vergeet niet om makkelijke kledij aan te trekken.

Op volgende data in 2019: 9/09; 16/09; 23/09; 30/09; 7/10; 14/10; 21/10 (meer data zie affiches).

Met dank aan Stad Gent (Cultuur en Sport) en Buurtwerking Prinsenhof.

Meerbeurtenkaart te koop voor de les (15,00 euro voor 5 lessen / 3,00 euro per les)



# Agenda

- Vrijdag 30, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2019: **prinsenhoffeesten**
- zondag 22 september: **boottocht op de Lieve**
- zaterdag 5 en zondag 6 oktober: **concert Klinkeroever**
- vrijdag 11 oktober: **bedankings-event** voor de werkers van de feesten
- zondag 27 oktober: **halloween-feest** voor ouders en kinderen
- vrijdag 15 november: **quizavond**
- zaterdag 30 november: **Sinterklaas** komt op bezoek
- vrijdag 13 december: **concert**
- vrijdag 10 januari 2020: **nieuwjaarsreceptie** voor de buurt
- zaterdag 22 februari: **22/2/2020 Warme Winter Bar**
- zaterdag 14 maart: bezoek aan klooster der **Augustijnen**
- maart: **fototentoonstelling KAPA** (Katia en Patrick) op de gelijkvloerse verdieping
- zondag 26 april: derde **weggeevent**
- vrijdag 15 mei: buurtavond met **optreden**
- juni: **roeien** met Ronny

Voor eventuele onverwachte wijzigingen: houd de infokasten in het oog!

Deze weekendactiviteiten vinden uitzonderlijk plaats in de Prinsenzaal bij de Karmelieten:

- vrijdag 14 februari: opening tentoonstelling **filmaffiches** Patrick Schlich
- zaterdag 15 februari: **live muziek bij stomme film**
- zondag 16 februari: **matinee met kinderfilms**

# De kleine prinsen- en prinsessenkrant



Tekening van Ronja

Hallo allemaal,

Twee maanden geleden kreeg ik een grote envelop in mijn brievenbus van Ronja uit de Simon de Mirabellostraat met een super mooie tekening erin. Dikke merci voor **Ronja** want zij is **de prinses van dit boekje** en ze verdient een roze kroon:



Een maand later kreeg ik er nog een in de brievenbus met een lentetekening erin met in de hoek een regenboog. Voor Ronja is de regenboog onmisbaar, staat symbool voor haar gevoelswereld en die ziet er dus erg kleurrijk uit.



In de maand mei kreeg ik in mijn mailbox (prinsen\_prinsessen@outlook.com) prachtige foto's toegestuurd van **Jérôme**. Dikke merci! Jij verdient geen roze kroon maar een mega schild:



Jérôme uit Prinsenhof 39a maakt niet echt tekeningen maar hij bouwt graag **constructies met karton!**



Jullie mogen ook altijd een tekening of een foto van je kunstwerkjes in mijn bus steken en wie weet word jij de prins of prinses van het volgende boekje!

Voor de kinderen die liever achter hun computer zitten geen probleem, jullie mogen me altijd mailen op [prinsen\\_prinsessen@outlook.com](mailto:prinsen_prinsessen@outlook.com)

Kinderen kunnen nooit hun eigen spullen vinden, maar een stukje groente in de spaghetti is geen probleem!



Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?



- FANFARE
- IJSJES
- PRINSENHOFFEESTEN
- VERKLEDEN
- FIETS
- OPTREDEN
- ROMMELMARKT
- VERSIEREN
- HAMBURGER
- PIZZA
- ROZE
- WEEKEND



Ik verveel me en  
wat kan ik doen...  
strijkparels!



## Oproep aan alle Bremer muzikanten, fanfarras en symfoniesympathisanten!

**Op vrijdag 30 augustus 2019 openen we de prinsenhoffeesten opnieuw met een waanzinnige kinderstoet.**

Zet jullie schrap! Zoek alvast de **zotste outfit, kleurrijkste schmink en luidste muziekinstrumenten**. Vergeet ook niet de stembanden te schrapen.

Met de medewerking van alle kinderen uit de buurt willen we een eigen waanzinnige fanfare/stoet oprichten.

De bedoeling is om iedereen in alle straten in van de prinsenhofbuurt wakker te schudden. Zo zullen alle buurtbewoners weten dat de waanzinnige feesten van start gaan. Daarvoor heb ik zoveel mogelijk hulp nodig van alle kinderen uit de buurt. Binnenkort proberen we zoveel mogelijk mensen met kinderen te mailen met de vraag wie wil meedoen. Onderaan deze tekst vinden jullie

mijn gegevens zodat de mensen waarvan ik geen mailadres bezit, mij via deze weg kunnen bereiken.

We verzamelen om **17.30 uur** in de Lodewijk Van Malestraat waar de stoet zal vertrekken. Daarna trekken we door de straten om iedereen op te halen die wil meelopen. Zo wordt onze waanzinnige stoet groter, langer en luider en zijn we op weg naar ons uiteindelijke doel: het podium op het Prinsenhofplein. Daar krijgen alle kinderen de kans om samen drie liedjes te zingen of muziekjes te spelen. Hiervoor zijn alle ideeën welkom.

Voor verdere info, ideeën, voorstellen en andere zottigheden kunnen jullie mij contacteren.

Steve Van Mensbrugge

Lodewijk Van Malestraat 13

9000 Gent

0485 82 41 32

[stevevanmensbrugge@gmail.com](mailto:stevevanmensbrugge@gmail.com)

Vergeet niet je **fiets** te pimpen want de prinsenhoffeesten komen eraan!

Allemaal welkom met je fiets op **zaterdag 31 augustus 2019**. Niet getreurd als je thuis niets kan doen, op het plein zullen er nog genoeg materialen te vinden zijn om er een super fiets van te maken.



## Contact

### Dekenij Prinsenhof VZW Prinsenhof Cultuur VZW:

Niek Vermeulen  
Simon de Mirabellostraat 17  
0473 63 71 09  
info@prinsenhof-gent.be

### Reservaties en beheer buurthuis Zilverhof:

Leo Verlinden  
0497 46 61 54  
verlinden.leo@gmail.com

### Wijkinspecteur:

Hakim Ben Akari  
09 266 61 30  
PZ.Gent.Wijk.GentCentrum@police.belgium

### Abrahams tuin:

sleutel ophalen, kan bij:  
Laike (Abrahamstraat 12)  
Riet (Abrahamstraat 16)  
Audrey en Ary (Abrahamstraat 34)  
Steven (Bonifantenstraat 14/002)  
Tom (Jan Botermanstraat 1)  
Sabine (Gewad 10)

### Wijkregisseur: (verbindingsambte- naar tussen de stadsdiensten en de buurt)

Karen Leyman  
09 266 57 24  
karen.leyman@stad.gent

### Babysitters in de buurt:

Josefine De Canck	0471 22 26 70	josfine.decanck@hotmail.om
Mathilde De Canck	0471 08 16 15	mathilde.decanck@gmail.com
Annabel De Canck	0471 41 84 56	annabel.decanck@gmail.com
Pia Vandeputte	0468 13 57 67	pia.vdp@telenet.be
Mathilde Depoortere	0471 92 15 16	mathilde.depoortere@hotmail.com
Silke Van Bruyssel	0494 62 34 07	silke.vanbruyssel@student.kuleuven.be
Hannah Gillis	0477 54 30 55	gillis.hannah@hotmail.com
Johanna Daems	0489 60 98 65	johannadaems@hotmail.com
Marie Coulebier Vandelannoote	0498 62 28 78	

Wil je nog sneller op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de buurt? Schrijf je dan in op de **besloten facebookgroep van de buurt**: bewoners prinsenhof gent. Aanmelden via [joos.claus@skynet.be](mailto:joos.claus@skynet.be)

Volg ook de info en agenda op de startpagina van onze **website [www.prinsenhof-gent.be](http://www.prinsenhof-gent.be)**. Je kunt je er ook inschrijven voor onze **mailinglist**, zo krijg je een mailuitnodiging voor onze activiteiten.

Heb je informatie of suggesties voor de website, richt je tot Sara in Hostel De Draecke, Sint-Widostraat 11.

## Deze prinsenhoffeesten komen tot stand door de medewerking van:

- de leden van de dekenij
- vele andere vrijwillige buurtbewoners
- de Dienst Evenementen en Feesten van de Stad Gent
- City Sounds
- dotplus

Alle leden van dekenij Prinsenhof wensen u, uw familie en vrienden deugddoende, fantastische, spetterende, ontspannende maar vooral gezellige prinsenhoffeesten toe!!!

## Colofon

Deze Kleine Keizerkrant kwam tot stand door de inbreng van

- Marie Boulard
- Joos Claus
- Patrick Cohen
- Laike Creyf
- Mieke De Buck
- Hanne Decloedt
- Sara Geysels
- Benedicte Lescauwaet
- Willem Manten
- Katia Vandendriessche
- Jacky Vandersaenen
- Steve Van Mensbrugge
- Hilde Van Peteghem
- Niek Vermeulen
- Riet Wille

Voor al uw vragen, reacties of inbreng, mail naar: [info@prinsenhof-gent.be](mailto:info@prinsenhof-gent.be)

# PRINSENHOF 2019 FEESTEN

## vrijdag 30 augustus

- 18.00 – 19.00 **Kinderstoet** en **Kinderfanfare**  
19.00 – 20.00 **Plechtige opening** + burenreceptie  
**Muzikaal vrij podium** voor de buren  
21.00 – 01.00 **Dj's The Lovedaddies**

## zaterdag 31 augustus

- 11.30 – 13.00 **Petites histoires**: Een wandeling waarbij buren op hun "zulle" verhalen vertellen  
14.00 – 18.00 Doorlopend **bar en koffiekraam**  
14.00 **Kinderanimatie**  
15.30 **Kinderkoers**  
**Aanmelding deelnemers** Waanzinnige koers + **dopingcontrole**  
16.00 – 16.30 **Waanzinnige koers** - laatste kans!  
Deelname of supporteren door alle prinsenhofbewoners  
14.30 – 18.00 Animatie met Vlaamse schlagers door **Jeannot Croes**  
18.00 **Prijsuitreiking** Waanzinnige koers + podiumfoto  
18.30 – 20.30 **Pizzafoodtruck** en **ijsjeskraam**  
20.30 – 21.30 **Muziek**  
21.30 – 01.00 **Volksbal** met **Dj Perry**

## zondag 01 september

- 08.30 – 10.00 **Ontbijt**  
09.00 – 16.00 **Rommelmarkt**  
09.00 – 16.00 Doorlopend **bar en koffiekraam**  
11.00 – 13.00 **All Time Jazz Band**  
11.00 – 16.00 **Hamburger-, worsten- en ijsjeskraam**  
13.30 – 16.00 **MILF INC.**  
16.00 Einde

